

VAN DE TORENS GEBLAZEN



Wijkgemeente Haarlem Centrum - juni 2019

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Wijkgemeente Centrum	3
Kerkdiensten	3
Diensten Janskliniek	5
Pinksteren	5
Uit de Wijk	7
Feest van de Geest	7
Uit de wijkkerkenraad	9
Zomeravondmuziek in de Bavo	10
Bezoek uit Osnabrück	12
Najaar vakantie-week	13
Ouderenuitje	14
Dank	14
Rugzakmaatjes gezocht!	15
Collectes	15
Ingezonden	17
Nieuwe Kerk Concert	17
Contact	18

Wijkgemeente Centrum

Kerkdiensten

Tijdens de kerkdiensten is er **crèche** voor kinderen van 0 tot 4 jaar, **kom in de kring (KiK)** voor kinderen van 2/3 tot 6 jaar en **kindernevendienst** voor kinderen van 6 tot 8 en 8 tot 12 jaar.

Zondag 2 juni Grote Kerk 10.00u	Ds. K. Blei Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: Jaap Band tel: 06-17905709
Grote Kerk 19.00u	Anglicaanse Evensong – Roder Jongenskoor o.l.v. Rintje te Wies; Sander van Houten, orgel
Zondag 9 juni Grote Kerk 10.00u	Pinksteren - Oecumenische dienst m.m.v. de Oude Bavo Cantorij Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: Dirk Bakker tel: 5247492
Avondmaal Grote Kerk 19.00u	Cantatedienst – Kamerkoor PA'dam en Nicolaasconsort o.l.v. Maria van Nieukerken; Anton Pauw, orgel; Bach, Cantate 184 'Erwünschtes Freudenlicht'
Zondag 16 juni Grote Kerk 10.00u	Ds. K. Blei Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: Jeannine Verhagen tel: 5275292
Grote Kerk 19.00u	Vesper (Orthodox Pinksteren) – Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea

<p>Zondag 23 juni Grote Kerk 10.00u</p> <p>Grote Kerk 19.00u</p>	<p>Gezamenlijke PGH viering, met gasten uit Osnabrück Pastor D. Vonk en ds. Klaus Schagon Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: Hans Klarenberg tel: 06-47948802</p> <p>Anglicaanse Evensong – Roden Girl Choristers o.l.v. Sonja de Vries; Sietze de Vries, orgel</p>
<p>Zondag 30 juni Grote Kerk 10.00u</p> <p>Grote Kerk 19.00u</p>	<p>Ds. R.M. Witteveen Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: Milko Schotvanger tel: 5261204</p> <p>Vesper – Michelle Mallinger, sopraan; Joost van Velzen, tenor; Jonate Droogers, fluit; Anton Pauw, orgel; Langlais, Trois oraisons; Naji Hakim, Magnificat</p>
<p>Zondag 7 juli Grote Kerk 10.00u</p> <p>Grote Kerk 19.00u</p>	<p>Pastor A. Knol Crèche, KiK en Kindernevendienst Autodienst: nog onbekend</p> <p>Vesper – Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw; Henny Heikens, orgel; Heinz Werner Zimmermann, Vesper für drei Instrumente und Kammerchor (1962/2010)</p>

Diensten Janskliniek

Aanvang: 10.30u

Zondag 2 juni	Pastor G. Zaal / RK
Zondag 9 juni	Mw. C. van Drie
Zondag 30 juni	Br. Savio Ebben / RK
Zondag 7 juli	Pastor G. Zaal / RK

Op de overige zondagen is er ochtendgebed, vrijwilligers gaan voor.

Pinksteren

Het christelijke Pinksterfeest is onlosmakelijk verbonden met het Joodse Pinksterfeest, dat bekend is onder de naam 'Wekenfeest' of 'Sjawoe'ot'. Allereerst hebben we de naam van dit feest aan het Jodendom te danken. Pinksteren - in het Grieks- Pentecoste genoemd, betekent letterlijk de vijftigste. De vijftigste dag..., maar waarvan? Deze dag is de vijftigste dag van de Omertelling, die begonnen is op de eerste dag na het Pesachfeest.

In Handelingen 2:1 lezen we in de Nieuwe Bijbelvertaling: Toen de vijftigste dag aanbrak - de Pinksterdag - waren allen op dezelfde plaats bijeen.

De periode tussen Pasen en Pinksteren is binnen het Jodendom een belangrijke tijd, die zijn vorm gekregen heeft op grond van een aantal teksten uit het Oude Testament.

De Omertelling

In Leviticus 23:15-16 lezen we het volgende: 'Vanaf die dag na de sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhooggeheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer aanbieden uit de nieuwe tarwe-oogst'.

Deze tekst uit Leviticus heeft geleid tot de Omertelling, zoals die tot op vandaag nog geteld wordt in zowel Jodendom als Christendom. De Joden tellen elke dag, wij alleen de vijftigste. Het Joodse paasfeest en het Joodse Wekenfeest Pesach en Sjawoe'ot horen door deze Omertelling onlosmakelijk bij elkaar.

Feest der eerstelingen

Tijdens de woestijnreis werd het volk gevoed door het manna, het ongezuurde brood uit de hemel. Zodra het volk in het beloofde land was, moest men als volgt feestvieren (Jozua 5:10-12). De priester moest een schoof van de eerstelingen van het land, tarwe en gerst, bewegen voor het aangezicht van God, op de dag na de sabbat van Pesach. Men kon pas eten van de eerstelingen oogst, nadat deze eerste schoof aan God was geofferd. Deze schoof noemde men de heraut van de oogst. De oogst met Pesach - gerst -, en de oogst met Wekenfeest - tarwe -, zijn beide voorlopers van de uiteindelijke oogst met het Loofhuttenfeest.

Sjawoe'ot maakt het feest van Pesach compleet. Bij het Feest van de Eerstelingen, op de dag na Pesach, werd de eerste schoof van het land gehaald, als begin van de voorjaars oogst of vroege oogst. Met Sjawoe'ot wordt het laatste van de voorjaars oogst binnengehaald. Daartussen liggen 50 dagen. Zoals de Eerstelingen een belofte van wat komt inhouden, zo is het tellen van de Omer een tijd van verwachting.

Zo verwachten wij als christenen de komst van de Trooster, de Geest van God, om ons terzijde te staan op onze levensweg als volgelingen van Jezus.

De dichter Willem Vroon heeft het volgende gedicht geschreven bij de 50 dagen voor Pinksteren:

Vijftig dagen tijd
vijftig van waken en bidden
dat Gij verschijnt in ons midden
dat Gij nog met ons zijt.

Vijftig dagen tijd
vijftig van waken en wachten
uitzien bij dag en bij nachte
naar uw aanwezigheid.

Diane Vonk

Uit de Wijk

Feest van de Geest

Zondag 9 juni is het Pinksteren, feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Vaak wordt het als één van de meest abstracte en naar buitenstaanders, moeilijk uit te leggen christelijke feestdagen getypeerd. Toch heb ik persoonlijk wel iets met deze bijzondere feestdag.

Als we bedenken dat het woord voor Geest verwant is met (levens)adem en we het Latijnse spiritus (Geest) terug horen in ons woord inspiratie, dan past het misschien juist wel heel erg goed bij onze tijd. Zoek het woord inspiratie en u komt vanzelf op allerlei tips om inspiratie op te doen of uzelf te inspireren. Inspiratie opdoen is namelijk de remedie tegen vastlopen: het maakt creatief en het zet iets nieuws in gang. Hetzelfde geldt ongeveer voor haar tegenhanger 'op adem komen'. Inspiratie en op adem komen lijken beide broodnodig om het vol te houden in een wereld die nogal veel van ons mensen vraagt.

We zouden dus best kunnen stellen dat het feest van de Geest alles behalve vaag en 'binnenkerkelijk' is. Vrijwel iedereen zal begrijpen dat een mens af en toe inspiratie en ademruimte nodig heeft om verder te gaan of iets nieuws te beginnen.

Dat is precies wat we met Pinksteren vieren. We vieren en zoeken de inspiratie. We vieren een nieuw begin als christelijke

gemeenschap. Nadat de volgelingen van Jezus waren vastgelopen, werden ze door de Geest vervuld. Ze werden geïnspireerd om verder te gaan en een nieuwe weg, de weg van Jezus, in te slaan. Met Pinksteren mogen ook wij de adem, de (door God ingeblazen) levensgeest, vieren die ons in beweging kan zetten. We mogen dat wat ons inspireert en ademruimte geeft vieren.

Pinksteren gaat er niet vanuit dat we onszelf inspireren, of dat we zelf inspiratie op moeten doen. Maar met Pinksteren vieren we dat we de Geest krijgen. Dat mensen vervuld worden van en door iets dat ze zelf niet goed in de hand hebben of kunnen beredeneren. Niet dat we het zelf niet kunnen of mogen zoeken, maar het is fijn te weten dat we niet alles uit onszelf hoeven te halen. En dat is waarom ik wel iets met dit Pinksterfeest heb. Het idee dat we gewoon adem krijgen en soms zomaar met inspiratie vervuld worden, vind ik een heel inspirerende gedachte.

Kidskamp

Met Pinksteren zijn we op kidskamp in Alkmaar met kinderen uit de drie wijken. Op zondag zullen we een kleine viering houden, niet het verhaal van Pinksteren, maar het leven van Abraham en Sara zal in die viering een, hopelijk inspirerende, plek hebben.

Angeliek Knol

Bij de erediensten

Op **zondag 2 juni** verwelkomen we een gastpredikant uit eigen midden; ds. K. Blei is dan onze voorganger.

Zondag 9 juni is het Pinksteren. Ds. R.M. Witteveen gaat voor samen met de voorgangers van de Oud Katholieke Kerk, de Lutherse Kerk en de Remonstrantse Kerk. We vieren het Avondmaal. De Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw verleent haar muzikale medewerking

Zondag 16 juni is ds. K. Blei onze voorganger.

Zondag 23 juni is er een speciale dienst. Een PGH-dienst samen

met gasten uit onze partnergemeente Osnabrück. In de dienst zullen voorgaan pastor D. Vonk en ds. K. Schagon uit Osnabrück. De dienst is in het Nederlands, de preek in het Duits met waarschijnlijk een vertaling. De liederen zijn deels tweetalig. Meer over deze zondag leest u verderop in dit blad.

Zondag 30 juni is ds. R.M. Witteveen onze voorganger. Hij wil graag op deze zondag voorgaan omdat hij op 1 juli 40 jaar in het ambt is.

Zondag 7 juli gaat voor pastor A. Knol

Koffie/theemiddag

Dinsdag 18 juni bent u tussen 14.00u en 16.00u welkom voor een kopje koffie of thee in het wijkgebouw van de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerkplein 28.

Gemeentemaaltijd

Donderdag 27 juni is er een maaltijd in de huiskamer van Stem in de Stad, aanloop vanaf 17.30u. Opgeven bij Hester Wesselius, tel.: 525 00 45 of Rosmarie Neff, tel.: 532 95 45.

Uit de wijkkerkenraad

In de vergadering van 8 mei werd Angelië Knol welkom geheten. Zij zal de vergaderingen van de kerkenraad natuurlijk ook bijwonen. De kerkenraad is zoekende naar een vrouwelijke ambtsdrager voor de vacature van wijk 2, ten zuiden van het stadscentrum.

De laatste actiepunten uit “Even bijpraten” werden besproken, zoals een boekje met foto’s en namen van gemeenteleden. Dit zal vooralsnog niet worden gemaakt. De foto in de Nieuwe Kerk met alle namen biedt ook uitkomst.

De ambtsdragers krijgen tijdens de volgende kerkraadsvergadering de gelegenheid voor een microfoonoefening om naar elkaar te luisteren, zodat ze beter verstaanbaar zijn tijdens de kerkdiensten.

De landelijke synode heeft besloten om mensen die als niet-gedoopten geregistreerd staan, uit het systeem te verwijderen als er verhuisd gaat worden. Deze mensen zullen in de komende maanden een brief van de Protestantse Gemeente Haarlem ontvangen met de vraag of zij misschien als ‘vriend’ geregistreerd willen worden. Zo blijven zij toch in het systeem staan als zij dat willen.

De inrichting van de kerstkapel in de Bavo is voor het middaggebed tijdens de zomermaanden aangepast. Het blijft mogelijk om een kaarsje aan te steken.

Het projectkoor/ouder-kindkoor met Pasen was een succes. In de loop van het jaar zal nog enkele keren een projectkoor worden gevormd.

Op zondag 29 september is het Startzondag. Dit keer zal er de mogelijkheid zijn om mensen in uw buurt uit te nodigen om deze zondag kennis te laten maken met onze wijkgemeente en om te “proeven” aan onze kerkdiensten.

In de komende vieringen van het Avondmaal zijn er voor mensen die geen gluten mogen eten, glutenvrije hosties beschikbaar. Deze worden in een apart doosje aangeboden.

Met vriendelijke groet,
Henk Vonk

Zomeravondmuziek in de Bavo

Start 2 juni met het Roden Jongenskoor

Op zondag 2 juni start de vesper-, orgel- en concertserie ‘Zomeravondmuziek in de Bavo’. Tot en met 29 september kunt u elke zondag van een mooie en bijzondere muziekuitsvoering genieten. In de maand augustus zijn er in de middag om 15.00u (koor)orgelconcerten. In de maanden juni, juli en september is er iedere zondagavond om 19.00u een muziek-uitsvoering. Soms een vesper of evensong met lezingen, soms een concert. Nationale en

internationale musici en koren laten hun repertoire horen. Dit jaar zijn er weer bijzondere muziekstukken te beluisteren. Pinkstermuziek in een tweetal varianten met op 'onze' Pinksterzondag 9 juni een Bachcantate door het Kamerkoor PA'dam en op de zondag 16 juni muziek van orthodox Pinksteren door het Hoorns Byzantijns Mannenkoor. Natuurlijk is er ook een koor uit Engeland, The Choir of St. Peter's Church uit St. Albans, die een evensong zal zingen. Bijzonder is dat zowel onze eigen Oude Bavo Cantorij als ook het koor van de kathedrale basiliek St. Bavo zullen optreden. Oude bekenden zoals Anneke van Haaften met een Bachconcert, Michelle Mallinger (Magnificat van Haji Nakim) Antoine Oomen met zijn koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek, The Gents met werk van Sweelinck, Roder Girl Choristers (evensong) en Ensemble Quadrivium die de Zomeravondmuziek afsluit op 29 september met muziek rondom het feest van St. Michaël.



De zomeravondmuziek start op 2 juni met een Anglicaanse Evensong uitgevoerd door het Roden Jongenskoor onder leiding van Rintje te Wies met Sander van den Houten aan het orgel. Zoals u weet worden de muziekdiensten volledig bekostigd uit collecte-giften en donaties. Met een gemiddelde bijdrage van € 5,00 per bezoeker, per uitvoering kunnen wij de diensten voortzetten. Bij de collecte kunt u contant of via de Givt-app uw gift geven. Ook kunt u uw gift storten op banknummer NL29 RABO 03737 11433 t.n.v. Protestantse Gemeente Haarlem o.v.v. Zomeravondmuziek. Wij hopen u weer vaak te treffen.

Namens de Zomeravondcommissie,
Erik van der Starre

Bezoek uit Osnabrück

De Haarlemse wijkgemeenten zijn op zondag 23 juni samen in de Bavo. Reden is dat onze partnergemeente uit Osnabrück op bezoek komt. We verwachten een delegatie van 30 a 40 mensen. Daar verheugen wij ons op. Meer dan 20 jaar bestaat ons contact en het is voor velen heel waardevol geworden. En ook als niet ieder dit zo van nabij ervaart: als teken van verbondenheid over grenzen heen, blijven onze kerken dit initiatief van harte dragen. We schreven dit een dag voor de Europese verkiezingen. Die laten weer zien hoe kostbaar, maar niet vanzelfsprekend verbondenheid tussen volken is.

Het programma is als volgt:

9.30u De bus uit Osnabrück hoopt rond deze tijd bij de Bavo te arriveren. Ontvangst met koffie / thee in de Bavo.

10.00u Gezamenlijke dienst met na afloop ontmoeting.

12.00u Vertrek naar Stem in de Stad op de Nieuwe Groenmarkt 22 met lunch en een rondleiding over het werk van SidS.

13.30u Terug naar de Bavo.

14.00u Nadere kennismaking met de rijkdom van het Müllerorgel onder leiding van Anton Pauw.

15.30u Vertrek uit de Bavo, de bus staat klaar in de Damstraat. We gaan voor de afronding van de dag naar de Ontmoetingskerk in Schalkwijk.

16.30u Afscheid, de delegatie keert huiswaarts.

NB. Wie het bezoek aan Stem in de Stad wil meemaken: welkom. Wel is het nodig – in verband met de lunch – dat u zich aanmeldt. Dit kan door te bellen of te mailen naar onderstaand adres of ook bij de andere vertegenwoordigers; John Helsloot of Rosmarie Neff.

Namens de Werkgroep Osnabrück,
Eva van der Meulen en Jaap Binnema
Tel: 551 71 18 of 06-41817687, e-mail: j.binnema@online.nl

Najaar vakantie week

Nieuw Hydepark: zorgvakanties met aandacht

De Protestantse Stichting Zorgvakanties (PSZV) organiseert van zaterdag 28 september t/m 5 oktober een vakantie week in Nieuw Hydepark in Doorn. Onder begeleiding van een enthousiast team van vrijwilligers, waarin ook verzorgenden, verpleegkundigen en een Geestelijk verzorger participeren. Aandacht en samen genieten staan centraal. De gasten kunnen deelnemen aan een goed gevuld programma of delen daarvan. Gasten zijn meestal ouderen die niet alleen op vakantie kunnen of willen gaan. Of waarbij de partner niet in staat is om op vakantie mee te gaan. Alles wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de gasten.

Uw steun, onze zorg, hun vakantie. Voor vervoer kan gezorgd worden via de diaconie, ook is een tegemoetkoming mogelijk. De kosten bedragen € 695,- per persoon voor een éénpersoonskamer. Voor een tweepersoonskamer zijn de kosten € 645,- per persoon. Aanmelden voor deelname kan uitsluitend door inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. De éénpersoonskamers zijn schaars, dus geef u zelf snel op. Graag ontvangen wij voor maandag 1 juli de ingevulde formulieren. Contactpersoon hiervoor is Fieke Prinsen of via het diaconaal bureau, Welmoed Davidson, tel: 531 01 38 of per e-mail: info@diaconiehaarlem.nl.

Welmoed Davidson

Ouderenuitje

Op 11 mei vertrokken 37 gemeenteleden, waaronder elf chauffeurs voor het jaarlijkse ouderen-uitje. De bestemming was voor de gasten een verassing. Het einddoel was de expositieruimte De Mantel in Andijk. De zus van kunstschilder Marius van Dokkum heeft een ruimte ingericht waar het werk van haar broer te zien is. Marius is opgeleid op de kunstacademie in Kampen. Zijn hoofdvak was illustratie en dat is te zien. Hij maakt met olieverf levensechte schilderijen en de humor, die hij erin verwerkt, zorgt voor een glimlach. In een lezing vertelde zijn zus over details in zijn schilderijen en in een filmpje liet ze zien hoe een schilderij werd gemaakt. Marius van Dokkum is ook kinderboeken-schrijver en illustrator van zijn boeken. Het bouwvallige huisje van de hoofdpersoon, opa Jan, is nagebouwd en te bezichtigen. Na de lunch, die prima was verzorgd, reden de chauffeurs via een toeristische route naar Groot Schermer voor een afsluitend kopje thee. Het weer gaf deze dag een vakantiegevoel.

Hartelijk dank aan de organisatoren Henk Leeuwenstein en Louis Zuurendonk en de vele chauffeurs. Wie thuis enkele humoristische schilderijen wil zien, verwijst ik naar de website: www.advedi.nl.

Namens de wijkdiaconie,
Henk Vonk

Dank

Donderdag 4 april hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst voor de gastvrouwen en gastheren van de ontvangst-commissie. Emy van de Dool, Alie Pel, Alie Schaafsma, Lien Stoute en Jan Mast gaan stoppen.

Wij willen ze vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dank zeggen voor al de taken in de kerk, die ze met grote trouw en toewijding vervuld hebben en dat alles tientallen jaren. Dat verdient niet alleen onze dank maar ook diep respect.

Vriendelijke groeten,
Josephine Mast

Rugzakmaatjes gezocht!

Wilt u Rugzakmaatje zijn voor een Haarlems schoolkind dat wegens (financiële) omstandigheden niet op vakantie gaat, terwijl andere kinderen wél op vakantie gaan? Wilt u een basisschoolkind verrassen? Dat kan weer! De diaconie heeft hierover contact gehad met twee Haarlemse scholen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar (dus groep 3 t/m groep 8). Met de leerkrachten is afgestemd dat zij dit geven aan kinderen die zo'n tas goed zouden kunnen gebruiken. In verband met de privacy is het ons vanzelfsprekend niet bekend welke kinderen dit zijn.

Zondagochtend 16 juni na de kerkdienst kunt u een rugtasje, inclusief ideeën-lijstje, mee naar huis nemen. Dit vult u thuis tot een bedrag van € 25,- met speelgoed, leesboek, kleurtjes of iets anders. U kunt een rugzak alleen vullen, of als gezin, of met andere gemeenteleden samen. Zo kunt u, als u niet in de gelegenheid bent om zelf iets te kopen, toch meedoen.

De diakenen zamelen de gevulde rugzakken op zondag 23 juni en uiterlijk zondag 30 juni weer in. Wij zorgen ervoor dat de rugzakken via de scholen voor het begin van de grote vakantie aan de kinderen gegeven worden.

Namens de diaconie,
Marianne Immink

Collectes

Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag € 10,50, € 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 711 492 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10.

Opbrengsten

Datum	Diaconie	Kerk
7 april	€ 189,57	€ 145,65
21 april	€ 359,19	€ 350,50
28 april	€ 113,87	€ 95,03

Tafels van hoop

De Vastenmaaltijden van de gezamenlijke kerken hadden een mooie opbrengst van € 368,10. Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan de Stichting Haarlem Mozaïek.

Hierop reageert Willemien Ruygrok verheugd: "dit geld komt ons heel goed van pas!" Het is bestemd voor het integratieproject: Tafels van hoop! Dankzij deze gift kan de Pinkster-picknick tussen nieuwe en oude Haarlemmers - die zelf eten meenemen - ingevuld worden. De gift dekt de kosten voor vervoer, tafels, stoelen, toilet etc. Dat maakt de bijeenkomst nog feestelijker.

Collectedoelen

Datum	Collectes
2 juni	1e Diaconie - Raad van Kerken 2e Kerk
9 juni	1e Diaconie - Bijbelverspreiding op Chinese platteland 2e Kerk
16 juni	1e Diaconie / 2e Kerk
23 juni	1e Diaconie -Kerk in Actie Werelddiaconaat - Vergeten vluchtelingen in Nigeria 2e Kerk

30 juni	1e Diaconie / 2e Kerk
7 juli	1e Diaconie - Vakantiepret voor kinderen in armoede 2e Kerk

Ingezonden

Nieuwe Kerk Concert

Abbie de Quant (fluit), Maarten den Hengst (piano) en Carel Alphenaar (verteller). Zaterdag 22 juni, aanvang: 15.30u. Toegang: vrij (collecte bij de uitgang).

Ivana Alkovic & Maarten den Hengst - Pianoduo Amacord

Volgend kerkblad

Uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (**juli en aug!**):

donderdag 20 juni 2019

Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau.

Contact

Grote Kerk	Kerkelijk bureau Grote Markt 22 2011 RD Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl <i>Bezoek: ma t/m vr 10-17u</i>
Nieuwe Kerk	Nieuwe Kerkplein 32 2011 ZT Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl
Wijkgebouw	Nieuwe Kerkplein 28	553 20 40 info@bavo.nl
Kosters	Bas Romeijn Ruud Balkenende	06 - 24 88 23 00 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad	Henk Vonk (voorzitter)	525 39 78 d.agvonk@planet.nl
	Gert Dannenberg (Scriba)	06 - 27 48 10 31 scriba@bavo.nl
Wijkpredikant	ds. Willemijn van Dijk- Heij	06 - 12 87 47 81 predikant@bavo.nl <i>verlof tot begin september</i>
Waarneming tijdens verlof: Pastor Angeliek Knol, 06 - 44 89 63 51 angeliek.knol@oosterkerkhaarlem.nl (di 13.00u-14.00u en donderdag)		
Ouderenpastor	Diane Vonk	525 39 78 d.agvonk@planet.nl
Missionair predikant	Ds. Tom de Haan	06 - 16 47 40 41 tjdhaan@gmail.com
Pastor	Nadia Kroon	06 - 20 25 21 84 kerkelijkwerker@bavo.nl
Oude Bavo Cantorij	Anton Pauw (cantor)	06 - 15 37 83 74 NL26 INGB 0005 5151 66
Protestantse Gemeente Haarlem	NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken	

Wijkkas	Lodewijk Houthoff (penningmeester)	06 - 41 21 96 36 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 0000 5985 81 Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Diaconaal bureau	Zomerkade 165 2032 WC Haarlem	531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05
Wijkdiaconie	Niek Rooseboom (voorzitter)	527 18 88 niekrooseboom@live.nl
	Govert Jeronimus (penningmeester)	NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Crèche	Nelleke Bouma	531 77 87 nelleke@fortwachters.nl
Kindernevendienst	Barbara van de Pol	06 - 22 05 45 07 barbaravandepol@gmail.com
OJ	Marianne Kool	06 - 55 93 81 98 marianne.kool@gmail.com
Autorijdienst	Herman Valk (coördinator)	524 06 48
Publiciteit	Jan van der Laan	531 69 52 hcvdlaan@planet.nl
Redactie kerkblad	José van Ophem	06 - 40 94 12 33 kerkblad@bavo.nl
Stem in de Stad	Nieuwe Groenmarkt 22 2011 TW Haarlem	534 28 91 info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente		

