

Beste gemeenteleden

Wij missen het, meer dan we vooraf hadden kunnen denken zelfs. Het wekelijkse praatje na de dienst met een kop koffie in de hand. Hoe is het met u? Hoe gaat het met jou? En met u? En met jou? Hoe gaat het met..... iedereen? We weten het gewoon niet, want we missen elkaar.

Voor het moment van bezinning, de verdieping, het woord en de troost geborgen in God zijn de podcasts een goed alternatief. Maar voor de ontmoeting met elkaar hebben we nog geen goede manier gevonden. We hopen met het volgende idee misschien toch iets van een vervanging daarvoor te hebben. Het is afgekeken van de gemeente in Bloemendaal waar het enthousiast is ontvangen, dus dan zal het voor ons ook vast goed kunnen werken.

Het idee is als volgt: iedereen kan zich opgeven om

- 1) ofwel op zondagochtend door een gemeentelid opgebeld te worden of
- 2) op zondagochtend een gemeentelid te bellen.

We spreken dan af dat er tussen 10.30 uur en 11.30 uur met elkaar gebeld gaat worden. We blijven dus zo dicht mogelijk bij de vaste structuur van de zondagochtend. Een moment om gewoon weer even bij te praten.

Hoe geef je je op?

Je geeft je op door je gegevens in te vullen op een bijzonder eenvoudig in te vullen formulier.

Beantwoord de 5 vragen die je daar vindt, klik onderaan op de VERZEND knop en klaar! Je gegevens komen bij Marleen van Anken en zij gaat een en ander verder regelen.

Je komt rechtstreeks op het formulier wanneer u deze [link](#) aanklikt

Hoe werkt het?

Mensen die zich aanmelden en willen bellen krijgen uiterlijk zaterdag een mail met telefoonnummers. Elke week krijgen “bellers” andere nummers. Deze actie duurt tot dat we weer naar de kerk kunnen gaan. Aanmelden kan tot de kerk weer open is. Elke week worden de nieuwe aanmeldingen bijgehouden. Elke week wordt naar de ‘bellers’ een mail gestuurd.

Je kan het formulier ook voor een ander invullen. Dus help elkaar, als je iemand weet die ook graag meedoet, maar niet handig is om het formulier in te vullen, vul het dan voor deze persoon in.

Ben je niet zo digitaal, maar wil je wel graag meedoen? Geef je dan telefonisch op bij Marleen van Anken 06 47679977 of Diane Vonk 023 5253978 / 06 47332267.

En laten we hopen dat het gewone leven snel zijn loop hervat, want zodra de kerk weer open is zal ook het koffiebellens zich voegen bij al de herinneringen die we dan aan deze bijzonder vreemde ‘Corona-tijd’ zullen hebben.

Met een groet aan u allen,
Marleen van Anken en Tony Jansen