

VAN DE TORENS GEBLAZEN



Wijkgemeente Haarlem Centrum

juli / augustus 2020

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Wijkgemeente Centrum	3
Zomeravonddiensten	3
Kerkdiensten	4
Cadeautje	5
Uit de Wijk	8
Van de wijkkerkenraad	8
Van de wijkpredikant	11
In memoriam Ben Brons	17
Start Zomeravonddiensten	18
Gemeentemaaltijd	20
Collectes	20
Protestantse Gemeente	21
Nieuwe medewerker	21
Vergadering Algemene Kerkenraad 26 mei 2020	22
Van de diaconie	25
Ingezonden	27
uit de Nieuwsbrief kerken en vluchtelingen Haarlem juni 2020	27
Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)	27
Tijdelijke kamer gezocht in Haarlem	28
Contact	30

Wijkgemeente Centrum

Zomeravonddiensten

Zondag 5 juli Grote Kerk 19.00u	Annette Boland, sopraan; Suzanne Groot, viool; Anton Pauw, orgel Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Hey <i>Werken van Brahms, Rheinberger, von Herzogenberg</i>
Zondag 12 juli Grote Kerk 19,00u	Daniel Boothe, viool; Anton Pauw, orgel Voorganger: ds. Do Kisjes-de Vries <i>Werken van o.a. Biber, Stradella</i>
Zondag 19 juli Grote Kerk 19.00u	Castello Consort: Eilise Dupont, viool; Anne-Linde Visser, viola da gamba; Emma Huijsser, harp en blokfluit; Mathijs van der Moolen, trombone Voorganger: ds. Rinze Marten Witteveen <i>Werken van Castello, Frescobaldi, Jarzębski, Monteverdi</i>
Zondag 26 juli Grote Kerk 19.00u	Matteo Imbruno, orgel Voorganger: pastoor Robert Frede <i>Werken van o.a. Reincken ('An Wasserflüssen Babylon'), Scheidemann, Sweelinck</i>

Kerkdiensten

tijdens de diensten is er **crèche** voor kinderen van 0 tot 4 jaar en **'Kom in de kring' (KiK)** voor kinderen vanaf 3 jaar tot groep 2. Er is **Kindernevendienst (Knd)** in twee groepen: groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8.

Zondag 30 augustus Grote Kerk 10.00u	Ds. W. van Dijk-Heij Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 en 6 t/m 8 Autodienst:
Zondag 6 september Grote Kerk 10.00u	Ds. W. van Dijk-Heij Crèche, KiK en Knd gr. 3 t/m 5 Autodienst:

Wilt U een van deze diensten bijwonen:

ga naar bavo.nl en meld je aan of bel tijdens werkdagen van 9.00u en 17.00u naar 023-5532040 (kerkelijk bureau)

Blijf thuis als U klachten heeft.

Cadeautje

Waarschijnlijk was ik sprakeloos. Dat moet de reden zijn dat ik al twee maanden te laat ben met een column voor Haerlems Bodem. Ja, ik had misschien ook iets kunnen schrijven over een virus, of over anderhalve meter, of over mondkapjes, of racefietsers, of een epidemie als straf van God ofzo. En dat heb ik ook wel een beetje gedaan in mijn [preken](#) die nu er geen kerkdiensten kunnen zijn opeens [podcasts](#) zijn geworden. Maar een column vraagt toch om de pretentie van de schrijver om ongevraagd iets te zeggen te hebben. Dat voelde ik niet. Misschien nu wel.

Er werd en er wordt namelijk al zoveel gezegd. En nog belangrijker: er is ook al zoveel gebeurd en veranderd en er staat nog zoveel te gebeuren en te veranderen. Naast ziekte van jezelf of van bekenden zijn veel mensen hun werk en inkomen kwijtgeraakt of zijn er grote zorgen over de (financiële) toekomst, zowel van ons huishouden als van ons land én van de wereld.

Ik preek al bijna tien jaar subtiel tegen de ‘individualistische’ samenleving, en nu zijn we in één week ook echt feitelijk een samenleving van individuen geworden. Mensen die samenwonen of een gezin hebben voelen dat nog minder dan mensen die nu alleen wonen. Het is écht eenzaam. Het handhaven van de crisismaatregelen druist in tegen het grondrecht van vrijheid van vergaderen. Elkaar kunnen ontmoeten is zó belangrijk voor ons mensen dat we er een grondrecht van hebben gemaakt. Zelf had ik nooit gedacht dat ik het ooit zou missen om me bij een concert door een massa aan mensen te moeten wurmen, of in een zweterig café te staan, maar die tijd is nu wel gekomen. En ik mis de optredens met mijn band [The Irrational Library](#).

Alles is nu opeens anders geworden. En juist als dat gebeurt, word je geconfronteerd met de vraag wie jij zelf bent en hoe jij zelf tegen het leven aan kijkt. Juist nú is jouw eigen levensovertuiging van

belang. En misschien was ik daar zelf de afgelopen weken wel mee bezig. Aan je levensovertuiging kun je natuurlijk je hele leven sleutelen. Maar er zijn ook kant en klaar pakketjes die je kunt aanschaffen. Dat raad ik trouwens af, want zo'n prefab levensovertuiging knelt vaak de rest van je leven. Als het gaat om levensovertuiging is het zaak om zelf te benoemen wat je ten diepste voelt dat waar is.¹ En wil je daar woorden voor vinden is het verstandig om zoveel mogelijk af te kijken naar hoe onze voorouders dat gedaan hebben, in de hoop dat het ook past bij hoe wij het voelen en ervaren, of om te kijken of het misschien anders moet. Daarom vat ik maar even heel kort en positief de levensovertuiging het type 'christelijk' samen:

Het leven van jou en van mij, is een gave. Van begin tot en met het eind is het een cadeautje. En de belangrijkste vraag daarbij is niet: "Wie heeft ons dat cadeautje gegeven?" De vraag waar het om gaat is: "Ga je dat cadeautje nog openmaken?" Want leven is meer dan alleen ademen. Het is ook *l*éven, met voelen, falen, verdriet, volhouden, vreugde, angst, durf, hoop en liefde. En voor de duidelijkheid: met dat cadeautje van het leven, bedoel ik *á*lles: geboren worden, opgroeien, ouder worden en sterven. Sterven is dus niet het moment waarop het cadeautje weer wordt afgepakt. Ook het laatste is - hoe moeilijk ook - deel van het cadeautje. Sorry, maar ik denk dat het waar is.

Het is mogelijk om met *á*lle mensen die je om je heen ziet een verbondenheid te voelen als ontvangers van hetzelfde soort cadeautje, hoewel dat voor iedereen de hele tijd zo anders uitpakt. Tot zover het moderne godsdienstonderwijs.

Waar het nu om gaat is dat deze manier van het leven beleven niet

¹ Romeinen 1, ¹⁹Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt.

gelooft dat een lánger leven noodzakelijk een beter leven is, maar wél dat het in je leven nooit te laat mag zijn om opnieuw te beginnen. Leven is uiteindelijk geen kwestie van succes. Deze levensovertuiging heeft ontdekt dat de enige échte rijkdom in het leven ligt in het delen van jouw eigen leven met dat van anderen. Want alleen met en door ándere mensen kun je nóg meer leren over datzelfde leven waar jij ook op je eigen manier mee bezig bent. En hoe groter de verschillen, hoe meer er te ontdekken is. Die naam voor wat ons mensen onderling verbindt en zo ons eigen leven verdiept, is 'liefde'. En daarom is liefde groter en belangrijker dan de dood.

Die anderhalve meter van nu maakt onze samen-leving tot een soort latrelatie. En dat kan best even goed en verstandig zijn, maar mag niet het einddoel zijn.

We zijn naar mijn overtuiging als mensen bedoeld om ons leven met elkaar te delen op heel veel verschillende manieren. We zijn bedoeld om te leven in liefde. Dát is het uitpakken van het cadeau dat leven heet. Die overtuiging weegt voor mij - uiteindelijk - zwaarder dan onze verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk te laten leven. Met dat woordje 'uiteindelijk' bedoel ik hier eigenlijk: 'maar nu nog niet'. Ik bedoel dat het samenleven waarin we nu fysiek afstand houden niet het 'nieuwe normaal' mag zijn. Het is juist abnormaal en onmenselijk. En tóch doen we het. We houden het uit in het vertrouwen en in de hoop dat we hierdoor straks weer vrij zullen zijn elkaar zonder angst te omhelzen of om elkaar juist af te weren als iemand ongewenst te dichtbij komt. Als het zo is dat we elkaar pas weer zonder angst kunnen omarmen als we de hele wereld veranderen, laten we dat dan vooral doen!

ds. Tom de Haan

Uit de Wijk

Van de wijkkerkenraad

In de laatste nieuwsbrief berichtte ik u er al over. Op 3 juni heeft de wijkkerkenraad vergaderd over de kerkelijke activiteiten die we vanaf 1 juli als wijk Haarlem-Centrum ter hand gaan nemen. Het verlangen naar het samenkomen is groot. We missen het samen vieren en de ontmoeting.

We hebben met elkaar vastgesteld dat de podcasts van ds. Willemijn, ds. Tom de Haan en cantor-organist Anton Pauw bijzonder gewaardeerd worden en dat deze voor velen een goede invulling bieden van wat onder de beperkende coronamaatregelen als kerk mogelijk is.

Beeld en geluid in de Bavo en Nieuwe Kerk

Belangrijk uitgangspunt voor de kerkenraad m.b.t. het weer samen in de kerk vieren, is dat de beeld- en geluidsverbinding met de Bavo goed geregeld moet zijn. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit voor zowel de Bavo als de Nieuwe Kerk op dit moment nog niet het geval is.

Dat is een probleem, want de mensen die nog niet naar de kerk willen of kunnen komen, moeten de vieringen thuis kunnen meemaken en niet slechter af zijn ten opzichte van de huidige situatie met de podcasts. Het verzorgen van zowel een viering in de Bavo als een podcast is voor de predikanten niet haalbaar. Dat geldt te meer nu de vakantieperiode voor de deur staat.

We hebben in onze vergadering van 3 juni moeten constateren dat we niet met zekerheid konden vaststellen dat de beeld- en geluidverbinding met de Bavo voor 5 juli op orde zou zijn. Dit had ermee te maken dat vanuit de kerkrentmeesters nog geen zekerheid

gegeven kon worden, omdat de begroting op dit punt onvoldoende ruimte biedt om de geoffreerde installatie te realiseren. Er zijn al voorbereidingen getroffen door het Kerkelijk Bureau, maar in de besluitvorming door de kerkrentmeesters over de precieze uitvoering en bijbehorende kosten is zorgvuldigheid belangrijk en dat kost tijd. Ook was op 3 juni duidelijk dat we met de besluitvorming over de diensten niet langer konden wachten. In verband met de vakanties van ds. Willemijn en ds. Tom de Haan moeten de podcasts voor de zondagen van hun afwezigheid in juli en augustus namelijk voor een belangrijk deel al in juni worden gemaakt. Daarnaast betekent de vakantieperiode dat een aantal vieringen met gastpredikanten zou moeten worden ingevuld. Dat is ingewikkelder wanneer er met een nieuwe vorm van vieren wordt gestart en er niet voldoende aandacht en begeleiding gegeven kan worden die dit proces vraagt.

Starten van de ochtendvieringen

Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat we als wijkgemeente nu toe werken naar een start van de ochtendvieringen in de Bavo vanaf zondag 30 augustus aanstaande. Het lijkt op dit moment realistisch te verwachten dat we dan alles geregeld hebben om weer samen te kunnen komen en tegelijkertijd van afstand mee te kunnen kijken en luisteren. Tot het moment waarop we starten met ochtendvieringen wordt er wekelijks een nieuwe podcast op de website geplaatst en ontvangen de mensen die geen internetverbinding hebben de tekst van de podcastviering thuis. Tijdens de afwezigheid van ds. Willemijn en ds. Tom de Haan zal de voor velen inmiddels vertrouwde podcast anders worden ingevuld, omdat het voor de predikanten niet goed voelt om met de gebeden en de overweging niet in te kunnen spelen op de actualiteit. Die andere invulling kan niet goed op papier worden verspreid. Daarom proberen we voor die podcasts een goed alternatief te bieden voor de mensen zonder internetverbinding.

Zomeravonddiensten

We zijn blij dat we vanaf 5 juli in de Bavo van start kunnen gaan met de zomeravonddiensten. Hoewel lang niet alle geplande muzikale invulling uit het oorspronkelijke programma binnen de coronamaatregelen kan doorgaan, is het de commissie gelukt om de zomeravonddiensten, in samenwerking met de kerkenraad, voor de maanden juli en september te organiseren. We zijn daar als kerkenraad heel blij mee! De augustusmaand zal als gebruikelijk muzikaal worden ingevuld door de orgelconcerten van de Vrienden van de Grote Kerk. kijk [hier](#) voor het programma

Inmiddels zijn ook de stiltemeditaties, het Leerhuis en de themedagen voor ouderen onder leiding van onze ouderenvastor Diane Vonk, van start gegaan.

Aanmeldprocedure

Alle activiteiten zullen plaatsvinden binnen de richtlijnen van het RIVM en het daarop afgestemde protocol van de PKN. Voor de zomeravonddiensten - en straks ook voor de ochtendvieringen - betekent dit dat er helaas een aanmeldprocedure geldt. U kunt zich aanmelden voor een zomeravonddienst op de website bavo.nl telkens tot uiterlijk een uur vóór aanvang van de desbetreffende zomeravonddienst. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij het Kerkelijk Bureau. Dat kan iedere werkdag van 9:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer 023-5532040. Duidelijk is dat we er strikt op moeten toezien dat de 1,5 m-maatregel goed wordt nageleefd, en dat betekent dat er een maximum geldt voor het aantal bezoekers. We starten vooralsnog met een maximum van 100 bezoekers en zullen naar aanleiding van de eerste ervaringen bezien of we dat aantal verantwoord kunnen uitbreiden.

De kerkenraad begrijpt heel goed dat het voor velen zeer teleurstellend is dat we nog niet van start gaan met ochtend - vieringen. Die teleurstelling is er ook bij ons. Tegelijkertijd hebben

ook gemeenteleden laten weten nog niet naar een viering te willen of kunnen komen. Sommigen, omdat zij moeite hebben met de aard van een viering zonder samenzang en zonder echte ontmoeting, anderen omdat zij het op dit moment (nog) niet verstandig vinden om met een grotere groep mensen samen te komen. Ook dat begrijpt de kerkenraad heel goed.

Met de genoemde activiteiten proberen we zo goed mogelijk invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid naar alle gemeenteleden toe. De weg die we zijn ingeslagen als gemeente is er één van stap voor stap.

Zoeken naar manieren van ontmoeten

Tenslotte nog dit. We missen in deze tijd van beperkingen de ontmoeting met elkaar. Ook met de vieringen zal de echte ontmoeting nog nauwelijks vorm kunnen krijgen. Binnen het pastorale team van de kerkenraad is daarom nagedacht op welke wijze we aan dit gemis enigszins tegemoet kunnen komen. U kunt daar hieronder over lezen.

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad

Van de wijkpredikant

Elkaar ontmoeten

Nu de coronamaatregelen iets versoepeld zijn is het Pastoraal Team bij elkaar gekomen om na te denken over een van de belangrijkste pijlers van ons gemeente-zijn: ontmoeting. Want inmiddels zijn we alle digitale ‘zoom/skype/teams/whatsapp/facetime ontmoetingen’ wel zat en merken we dat we verlangen naar een ontmoeting van ‘aangezicht tot aangezicht’.

Daarom heeft het Pastoraal Team nagedacht over verschillende manieren om elkaar de komende tijd op een veilige manier te kunnen treffen:

Ontmoetingen rondom de buurt-tuk

Kom op de zondagochtenden in deze zomer naar een van de Haarlemse parken om elkaar te ontmoeten rondom de buurt-tuk van onze diaconie. Je ontmoet elkaar om 11:00 uur in de buitenlucht bij een kopje koffie of thee en een koekje. Elke zondag staat de buurt-tuk op een andere locatie. Kijk op de site wanneer de buurt-tuk bij jou in de buurt is en geef je via bavo.nl op!



Goed om te weten: er zijn ook een aantal stoelen aanwezig voor degenen die moeite hebben met lang moeten staan.

Ontmoetingen in de speeltuin

Ook de kinderen van de crèche, kindernevendienst en van de cursus Kids&Kerk hebben elkaar al even niet gezien. Voor hen en hun ouders (en voor iedereen die wil) is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een speeltuin op een aantal zondagmiddagen in augustus. Kijk op de site bavo.nl voor de tijdstippen en de locaties. Voor deze activiteit geldt: neem je eigen eten en drinken mee.

Al wandelend ontmoeten

Wanneer heb je de beste gesprekken? Vaak wanneer je samen in beweging bent. Daarom bieden we ook twee bijzondere wandelingen aan. Al wandelend brengen we een aantal brieven naar omliggende kerkelijke gemeentes om hen een hart onder de riem te

steken en hen te groeten namens ons allemaal. De wandelingen vinden plaats op zaterdagmorgen en starten bij de Nieuwe Kerk. Lengte is ongeveer 7 km. Opgeven via bavo.nl

Voor al deze activiteiten zijn wij ook op zoek naar mensen die samen met ons dit mogelijk willen maken. Het gaat dan vooral om de zondagmorgen ontmoetingen rondom de buurt-tuk. Kan en wil je meehelpen? Geef je dan op bij Niek Rooseboom, niekrooseboom@live.nl of tel 06-51524298

Zomerafleveringen Bavo podcast

Afgelopen weken trokken ds. Tom de Haan en ik er samen op uit om in gesprek te gaan met drie emeriti predikanten uit onze Protestantse Gemeente Haarlem: ds. Rinze Marten Witteveen, ds. Joop Bos en ds. Karel Blei. Dit leidde tot mooie persoonlijke verhalen en theologische beschouwingen op de kerk van vroeger en nu. Deze gesprekken zullen te horen zijn in plaats van de podcastvieringen, tijdens onze zomervakantie via onze podcastkanaal en de site www.bavo.nl. We hopen met deze interviews de gedachten van de luisteraars over de kerk op gang te brengen. Hoe was de rol van de kerk in de samenleving van vroeger? En hoe zien we die rol tegenwoordig? Is dat een verschraling, een verrijking of alleen een verandering? Mooie vragen om onszelf mee bezig te houden op weg naar onze eerste kerkdienst in augustus!

Over de verspreiding van deze interviews voor mensen zonder internetmogelijkheden wordt nagedacht.



Wel en wee

In deze coronatijden missen we als gemeente de ontmoeting. Daardoor zijn we niet altijd op de hoogte van het wel en wee van gemeenteleden.

In dit kerkblad twee berichten over het wel en wee van onze gemeente, zodat we toch met elkaar mee kunnen leven.

Op 15 juni is **Wout** geboren. Zoon van Daniël en Jose van Ophem en kleine broer van Guus. Wat een geluk voor hen! Met alle liefde

verwelkomen we Wout als gemeente! U kunt dit o.a. doen door een kaartje te sturen. Het adres is: Schreveliusstraat 35, 2014XP Haarlem

Terwijl **Peter en Helma Zuidam** afgelopen 24 april beide nog verblijd werden met een lintje, ging de gezondheid van Peter de laatste tijd steeds meer achteruit. Inmiddels is Peter opgenomen in het hospice.

Het zijn zware tijden voor hem en Helma. En ze moeten zuinig zijn met hun tijd en energie, daarom is bezoek helaas niet mogelijk. Maar uiteraard kunnen we op andere manieren met hen meeleven; denk aan hen in uw gebeden en stuur gerust een kaartje of een bloemetje, dat alles wordt door hen zeer gewaardeerd. Duvenvoordestraat 78, 2013 AG Haarlem

Vakantie ds. Willemijn

Vanaf 12 juli t/m 2 augustus heb ik zomervakantie. Even tijd om terug te kijken op hectische en vreemde tijden en tijd om in alle ontspannenheid een paar weken met het gezin door te brengen. Die tijd brengen wij al kamperend door in Nederland. Als er zich tijdens mijn afwezigheid iets dringends voor doet, kunt u contact opnemen met Do Kisjes; 06-44636680 / do.ontmoetingskerk@gmail.com

Veranderingen team predikanten en pastores

Na de zomer zal het team van predikanten en pastores flink gaan veranderen. Ds. Jan van Aller gooit het roer om en wordt per september geestelijk verzorger bij de politie. Daarnaast zal Do Kisjes ook gaan vertrekken als ouderenpastor in Schalkwijk. Zij is op zoek naar een gemeente in Friesland, de provincie waar zij en haar man ook een mooi huis hebben staan. Do Kisjes zal naar alle waarschijnlijkheid later dit jaar vertrekken. Ook jeugdpastor Angeliek

Knol zal gaan vertrekken. Zij heeft een beroep aanvaard en zal dominee worden in het Brabantse Best. Angeliek zal ons ook gaan verlaten per september.

Als team doet het vertrek van onze collega's uiteraard pijn. We zullen deze betrokken collega's gaan missen. We wensen Jan, Angeliek en straks ook Do het allerbeste toe en veel zegen in hun nieuwe werkomgeving.

Op het moment van schrijven is het nog niet geheel duidelijk op welke wijze we afscheid gaan nemen van Jan, Do en Angeliek. Waarschijnlijk zullen Jan en Angeliek beiden op 30 augustus afscheid nemen in een viering. Via een nieuwsbrief in de zomer zullen we u op de hoogte houden.

Met een hartelijke groet, ds. Willemijn

Leerhuis weer hervat

Op donderdag 25 juni hebben we ons weer gebogen over het bijbelboek Richteren. Het was fijn om elkaar weer te spreken en ons te verbazen over de humoristische manier waarop beschreven is hoe de Richters hun vijand overwinnen.

De volgende twee data zijn:

donderdag 30 juli en donderdag 27 augustus van 10.00u-11.30u in de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerksplein.

We hebben daar meer ruimte dan in het jeugdgebouw van de Lutherse Kerk.

Theemiddag gaat weer van start

Op dinsdagmiddag 21 juli komen we weer bij elkaar voor de theemiddag.

In augustus komen we op de 18e bij elkaar.

De middagen zijn tot in september in de Nieuwe Kerk zelf i.p.v. het wijkgebouw, omdat we in de kerk meer ruimte hebben om afstand te houden.

Zoals altijd vanaf 14.00 uur open tot ca 16.00 uur.

Kwam u niet eerder, maar heeft u wel behoefte om andere mensen te spreken, weet u welkom.

Vakantie

Van 3 - 20 juli ben ik afwezig. Ik wordt vervangen door ds. Willemijn van Dijk en ds. Do Kisjes.

Een hartelijke groet van Diane Vonk

In memoriam Ben Brons

10 december 1931 -18 mei 2020

'Veilig in Jezus' armen'

Deze tekst stond op de rouwkaart en deze tekst speelde een belangrijke rol in de afscheidsdienst in de Nieuwe Kerk op 22 mei naast alle muziek. Ben(jamin) was de op één na jongste zoon van een zeer muzikaal gezin. In de dienst speelde één van zijn broers piano.

Daarnaast, hoe kan het ook anders, speelde een gedeelte van de band van het Leger des Heils waar Ben van huis uit bij betrokken was. Hoewel hij van beroep geen musicus was, heeft hij met diverse corpsen met zijn broers wereldwijd gespeeld. Zijn grote liefde was de althoorn en later de bas.



Er waren veel sprekers in de dienst. Allemaal vertelden ze over Ben's grote liefde voor de muziek en zijn enorme muzikaliteit.

Ali, zijn vrouw, vertelde me later dat hij het onbegrijpelijk vond dat anderen dat niet hadden. Zij heeft nog een poosje orgeltes van Ben gehad, maar dat werd geen succes, omdat Ali niet die vanzelfsprekende kennis had van muziek en ook niet over een absoluut gehoor beschikte. Op de piano kon hij alle toonsoorten van de liederen vinden.

Louis Zuurendonk heeft lang met Ben in kopersembles gespeeld en altijd fijn met hem over muziek kunnen praten.

Binnen de gemeente heeft Ben lange tijd deel uit gemaakt van de redactie van 'Van de torens geblazen'. Rosmarie vertelt daarover dat het zo rond de 20 jaar was. Ben deed de logistiek: het bezorgen van het blad aan de contactpersonen op de fiets, adressen plakken en de bladen op de post doen etc. Hij was bescheiden, werkte secuur en deed het graag. Toen we digitaal gingen, stopte hij ermee. Dat vond hij jammer want hij had graag contact en genoot van de redactievergaderingen.

De laatste jaren werd de geest van Ben steeds meer verduisterd, maar de muzikaliteit bleef tot op het einde.

Na de dienst hebben we Ben op de begraafplaats aan de Kleverlaan te ruste gelegd met een klein gezelschap van zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen, broers en schoonfamilie. Ook daar klonk de muziek van het Leger des Heils.

Dat hij mag rusten in vrede.

Diane Vonk, Louis Zuurendonk en Rosmarie Neff

Start Zomeravonddiensten

Zondag 5 juli is het zover: met ruim een maand uitstel kunnen we toch beginnen met de serie Zomeravonddiensten. Dat het een programma in afgeslankte vorm wordt, zal u niet verbazen. Koren kunnen (nog) niet optreden, gemeentezang is niet mogelijk. De voorgangers zullen als altijd de diensten leiden en het woord

voeren. Muzikaal ligt het accent op instrumentale muziek, met iedere zondag een heel andere bezetting en stijl. De eerste zondag werkt de sopraan Annette Boland mee. Samen met violiste Suzanne Groot en Anton Pauw aan het Müller-orgel zingt zij liederen van de Oostenrijkse componist von Herzogenberg (1843-1900). Daarnaast klinkt o.a. het ontroerende Abendlied voor viool en orgel van diens tijdgenoot Joseph Rheinberger.

De week erop, 12 juli, klinkt er weer vioolmuziek, maar dan op barokviool, bespeeld door Daniel Boothe, met werken van Biber en Stradella.

Op 19 juli stond al geprogrammeerd het Castello Consort o.l.v. Matthijs van der Moolen. Dit flexibele ensemble is nu teruggebracht tot de bezetting viool, viola da gamba, harp, blokfluit en trombone. Het consort speelt muziek van de componist waarnaar het genoemd is: Castello, en van tijdgenoten Frescobaldi, Jarzębski en Monteverdi.

De laatste vesper in juli is gewijd aan de door J.S. Bach bewonderde componist Johann Adam Reincken, geboren in Deventer. De organist Matteo Imbruno speelt van hem het beroemdste werk, de koraalfantasie over het lied 'An Wasserflüssen Babylon'. De melodie van dit koraal is bij ons bekend als De lofzang van Zacharias, maar in Duitsland verbonden met de dramatische tekst van Psalm 137, en dat is terug te horen in de muziek.

Kortom, in de maand juli valt er gelukkig weer veel te genieten in de Bavo. Van harte welkom dus! Op de website, en ook elders in ons kerkblad, leest u wat u kunt doen om de diensten bij te wonen. Graag tot dan!

Anton Pauw namens de Zomeravondcommissie

Gemeentemaaltijd

Lieve mensen, het is alweer een paar maanden geleden dat wij elkaar zagen bij de gemeentemaaltijd, en het zal, zo het er nu uitziet, nog wel even duren. Wij hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren. In Stem in de Stad is nu wel de mogelijkheid om gasten te ontvangen, met 1,5 meter afstand; dat houdt in dat er ca 16 personen in de zaal kunnen zitten.

Dat is voor ons nog geen optie, het is niet gezellig en een gesprek is niet mogelijk. Misschien ziet het er in september beter uit en kunnen we weer starten. Hopelijk dat Mike nog een keer voor ons komt koken en dat wij afscheid van hem kunnen nemen. Het is koffiedik kijken maar we geven niet op.

Hartelijke groet van Lies, Sandra, Rosmarie en Hester.

Collectes

Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, € 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 711 492 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10.

Opbrengsten

Datum	Diaconie	Kerk
3 mei	€ 5,00	€ 170,00
10 mei	€ 10,00	€ 60,50
17 mei	€ 2,50	€ 65,50
24 mei	€ 12,00	€ 129,50
31 mei	€ 14,00	€ 35,00

Protestantse Gemeente

Nieuwe medewerker

Ik ben verheugd te kunnen berichten dat we met ingang van 1 juli as. een nieuwe collega hebben op het kerkelijk bureau. Deze nieuwe collega is Anne-Maaïke Ekkelkamp en zij gaat de functie van hoofdredacteur invullen. Zij gaat dit voor zowel de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) als het Stads klooster doen. Anne-Maaïke studeert deze maand af aan de VU. Zij heeft de bachelor Religiewetenschappen behaald en de master Beleid, Communicatie en Organisatie. Naast haar studie heeft zij al enkele jaren een communicatiebureau. In een volgend kerkblad zal zij zich ongetwijfeld verder voorstellen. Anne-Maaïke gaat in opdracht van de Algemene Kerkenraad aan de slag met het verder professionaliseren van de communicatie van de PGH. Een van haar eerste opdrachten is om één website voor de gehele PGH te realiseren. Zij heeft een parttime aanstelling (12 uur per week). Dit betekent dat zij voor de uitvoering van alle communicatieuitingen nauw zal gaan samenwerken met de vrijwilligers die al allerlei taken op het gebied van communicatie verzorgen. We hopen op een mooie samenwerking tussen Anne-Maaïke en onze vrijwilligers!

Joke Rooseboom

Vergadering Algemene Kerkenraad 26 mei 2020

Vaststelling financiële jaarstukken College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen

Er zijn geen technische vragen binnengekomen. De jaarrekening van de Centrale Diaconie is gebaseerd op de rendementen van 2019. Beurzen en koersen van het belegd vermogen zijn door de Coronacrisis momenteel nog niet op het oude niveau. Het beschikbare budget wordt gelijkmatig verdeeld over drie terreinen, lokaal, landelijk, en het werelddiakonaat.

Dezelfde problematiek speelt ook bij de jaarrekening van de PGH. De AK stelt deze concept jaarverslagen voorlopig vast. De stukken worden op de drie websites geplaatst.

Kerk in coronatijd

Vanaf 1 juli mogen we kerkdiensten houden met maximaal 100 personen. Er zijn gepaste maatregelen nodig overeenkomstig de richtlijnen (protocol) van de Protestantse Kerk Nederland en het RIVM. Als PGH zijn wij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de veiligheid van onze bijeenkomsten. Als er weer vieringen beginnen dan moet er per viering een handhaver aanwezig zijn die erop toeziet dat de bijeenkomst ordelijk en veilig verloopt.

Per wijk zal het besluit genomen worden wanneer de vieringen opstarten en hoe dat dan aan de hand van het protocol plaatsvindt. Elk kerkgebouw heeft weer een eigen karakter en vraagt ook om een wijkgerichte aanpak. De Ontmoetingskerk wil proefdraaien met een bijeenkomst van maximaal 30 mensen en dan kijken hoe dat gaat. Gaandeweg kunnen we toegroeien naar grotere aantallen. De behoefte aan weer samen vieren en samen ontmoeten is sterk. Samen zingen in de dienst en koffiedrinken na de dienst is voorlopig geen optie.

Kerkgangers kunnen zich van tevoren aanmelden (via de website of telefonisch voor wie geen internet heeft) zodat we weten met hoeveel mensen we zijn. In principe willen we niemand uitsluiten

maar de omstandigheden maken dat we rekening houden met veiligheid. Hoe een dienst inhoudelijk gaat geschieden is aan de voorganger in afstemming met de wijkkerkenraad.

In Centrum is er gesproken over de zondagavonddiensten.. Meerdere vieringen op een zondag in de Bavo is nu nog te arbeidsintensief. Er wordt nu gebruik gemaakt van een podcast. De webcam in de Bavo is helaas defect.

In de Oosterkerk is er een aantal uitvaarten geweest. Om veiligheidsredenen zijn er stoelen uit de kerk gehaald zodat er voldoende afstand was en het maximum van 30 bezoekers verzekerd was

Door de coronacrisis is de kerk ook andere wegen gaan bewandelen met podcasts, (digitale uitzendingen via internet) en beeldopnamen die op YouTube gezet worden. Op 8 juni starten de stiltemeditaties weer.

Vacatures Protestantse Gemeente Haarlem

Er wordt zo snel mogelijk een vervanging voor ds. Do Kisjes gezocht omdat zij een specifieke taak heeft voor ouderenwerk.

De vacature van ds. Jan van Aller kan op korte termijn en tijdelijk door een interim predikant vervuld worden. Dit voorstel zal aan de wijkkerkenraad gedaan worden.

Vanuit de AK wordt er een commissie ingesteld die lijnen uitzet voor de komende vacaturevervullingen. Vanuit de visie dat we één Protestantse Gemeente Haarlem zijn willen we kandidaten werven die bepaalde taken met daarbij behorende werkzaamheden vervullen. Ook voor het jeugdwerk is een PGH-visie en een werkpakket nodig waarbij we de vacaturevervulling op afstemmen.

Beleidsplan Protestantse Gemeente Haarlem

Het beleidsplan van de AK wordt vanwege de coronacrisis verschoven naar 1 september 2022. De wijkkerkenraden zijn

gevraagd om een evaluatie van het huidige beleidsplan en aanzetten tot het nieuwe beleidsplan.

Diversen

Jeugdwerk: Er is een verzoek van Angeliek Knol binnengekomen om 1 of 2 Kidsdagen te organiseren nu het Kidskamp door corona niet kan door gaan. De AK vindt dat een goed idee.

Het **College van diakenen** heeft personele wijzigingen. Henk Dekker volgt Sietse Bouma op. Gerard Doelman vertegenwoordigt Schalkwijk. Alle wijken doen dit jaar mee met de diaconale actie om vakantietassen te vullen voor kinderen die niet op vakantie kunnen. Er komen regelmatig bijdragen binnen voor gemiste collectes. Voor de gemiste collectes is er een verdeelsleutel gemaakt. De kinderkledingwinkel gaat binnenkort weer open waarbij wel rekening gehouden wordt met coronarichtlijnen.

Het **college van Kerkrentmeesters** verwacht dat het financieel gezien een zwaar jaar wordt. Per 1 juni wordt er weer verhuurd. De Bavo en de kerkwinkel heropenen op 11 juni waarbij rekening gehouden wordt met RIVM-richtlijnen.



Van de diaconie



Jaarlijkse inzamelingsactie & collecte-opbrengst

Hopelijk heeft u eind vorig jaar de brief over de jaarlijkse inzamelingsactie van de diaconie ontvangen.

Dit jaar richten we ons op de 'Stille Armen'.

Heeft u nog geen tijd gehad om te doneren, maak dan gebruik van deze 'QR-code'.

Meer informatie is te vinden op <https://diaconiehaarlem.nl/doneren/>.
Hartelijk dank voor uw gift.

Ondanks dat er door het coronavirus geen reguliere kerkdiensten konden plaatsvinden en er niet gecollecteerd kon worden, heeft het diaconaal bureau via diverse kanalen collectegeld gekregen. Hieronder treft u per maand de ingezamelde bedragen aan, bijgewerkt tot zondag 31 mei:

Maand	Bedrag
maart	€ 160,00
april	€ 342,50
mei	€ 1.223,50
totaal	€ 1.726,00

Tenzij anders aangegeven in de bankomschrijving, hebben we besloten om de opbrengst evenredig over onderstaande elf collectedoelen te verdelen. Per collectedoel hebben we € 156,91 toegekend. Wat mooi dat in deze coronatijd gemeenteleden de diaconie een warm hart toedragen!

Datum	Collectedoel	Omschrijving
22 maart	Kerk in Actie	Kinderen in de Knel

29 maart	Werelddiaconaat	Ghana - Nieuwe kansen voor straatmeisjes
5 april	Diaconie	Stichting Voedselbank Haarlem
12 april	Kerk in Actie	India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst
19 april	Seniorenvakanties	
26 april	Wijkprojecten	Eigen projecten Oost, Schalkwijk en Centrum
3 mei	Diaconie	
10 mei	Diaconie	Fonds Urgente Noden Haarlem
17 mei	Diaconie	
24 mei	Diaconie	Stichting De Sluis (ondersteuning gedetineerden en ex-gedetineerden van Justitieel Complex Zaanstad)
31 mei	Diaconie	

In het najaar hoop ik u de volledige opbrengst van de inzamelings - actie en de collectegelden te vertellen. Nogmaals bedankt voor uw gift.

Met vriendelijke groet,

Welmoed Davidson
Algemeen secretaris

Ingezonden



uit de Nieuwsbrief kerken en vluchtelingen Haarlem juni 2020

Samen Hier

Je weg vinden op een nieuwe plek: dat gaat makkelijker met anderen. Samen Hier biedt vluchtelingen vanuit die gedachte een sociaal netwerk. Voor informatieve ontmoetingen en inspirerende vriendschappen. Zo versnellen we de integratie van nieuwkomers. Voor het eerst in Nederland passen we een speciale methode toe: Jij vormt een Welkom Groep met vier vrienden, familieleden, collega's, teamgenoten, jaarclubleden of burens. Wij zoeken via een innovatief en bewezen algoritme een nieuwkomer of gezin dat goed bij jullie past.

Vanaf september gaan we weer nieuwe groepen matchen. Ben je of ken je iemand in je netwerk die geïnteresseerd is om samen met vrienden, familieleden of collega's een Welkom Groep te beginnen? Of ken je organisaties en individuen die graag een Samen Hier Community zouden willen opzetten in hun eigen woonplaats?

Neem dan contact met ons op via info@samenhier.nl of klik voor meer informatie op deze link. <https://www.samenhier.nl/aanmelden/>

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

De cursus TVG Amsterdam verrast, boeit en verdiept

Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof, kerk en

samenleving overweeg dan serieus om de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven.

- driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de cursus)
- met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
- van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
- elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45u (2 lessen van 75 min.)

Cursuslocatie: Oranjekerk in Amsterdam

Voor nadere informatie over de cursus en het aanvragen van de studiegids kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Pieter Licht (secretaris TVG Amsterdam),

Saturnus 23, 1188 EA Amstelveen, tel.: 020-4417297, mobiel: 06-83995520 of via e-mail: pieter.licht@gmail.com.

PS: de cursus 2020-2021 gaat definitief door. In de Oranjekerk kunnen we ons prima houden aan de 1,5 meter corona maatregel.

Bovendien kunnen cursisten die beslist nog geen gebruik willen maken van het OV de cursus online volgen.

Tijdelijke kamer gezocht in Haarlem

Mijn naam is Annelinde Woets. Ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Zwolle. Dit schooljaar heb ik een tussenjaar. Ik heb voor vijf maanden vrijwilligerswerk gedaan met straatkinderen in India. Het was een bijzondere ervaring. Aankomend jaar ga ik een duale studie volgen in het ziekenhuis.



De eerste drie maanden van mijn studie ben ik volledig in Haarlem. Hiervoor zoek ik een kamer. Heeft u een kamer of kent u iemand die een kamer vrij heeft, wilt u dan met mij contact opnemen. Ik ben netjes, sportief, rustig en vind gezelligheid leuk. Daarnaast vind ik het ook belangrijk om tijd te besteden aan mijn studie.

Ik hoor graag van u.

Contact gegevens:

- Facebook: Annelinde Woets
- Email: annelinde.fleur@gmail.com
- Bellen of appen: 06- 375 60 207

Volgend kerkblad

Het kerkblad wordt voor de eerste zondag van de volgende maand (digitaal) verspreid. De uiterste inleverdatum voor het eerstvolgende wijkblad (september):

donderdag 27 augustus 2020

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau.

Contact

Grote Kerk	Kerkelijk bureau Grote Markt 22 2011 RD Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl <i>Bezoek: ma t/m vr 10-17u</i>
Nieuwe Kerk	Nieuwe Kerksplein 32 2011 ZT Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl
Wijkgebouw	Nieuwe Kerksplein 28	553 20 40 info@bavo.nl
Kosters	Bas Romeijn Ruud Balkenende	553 20 45 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad	Stéphan Thijs (voorzitter)	voorzitter@bavo.nl
	Gert Dannenberg (Scriba)	06 - 27 48 10 31 scriba@bavo.nl
Wijkpredikant	ds. Willemijn van Dijk- Heij	06 - 12 87 47 81 predikant@bavo.nl <i>di en woe-middag vrij</i>
Ouderenpastor	Diane Vonk	525 39 78 d.agvonk@planet.nl
Missionair predikant	ds. Tom de Haan	06 - 16 47 40 41 tjdhaan@gmail.com
Oude Bavo Cantorij	Anton Pauw (cantor)	06 - 15 37 83 74 NL26 INGB 0005 5151 66
Protestantse Gemeente Haarlem	NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken	

Wijkkas	Lodewijk Houthoff (penningmeester)	06 - 41 21 96 36 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 0000 5985 81 Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Diaconaal bureau	Zomerkade 165 2032 WC Haarlem	531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05
Wijkdiaconie	Marianne Immink (voorzitter)	527 27 50 marianne@hes-immink.nl
	Govert Jeronimus (penningmeester)	NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Crèche	Nelleke Bouma	531 77 87 nelleke@fortwachers.nl
Kindernevendienst	Barbara van de Pol	06 - 22 05 45 07 barbaravandepol@gmail.com
Autorijdienst	Herman Valk (coördinator)	524 06 48
Publiciteit	Jan van der Laan	531 69 52 hcvdlaan@planet.nl
Redactie kerkblad	José van Ophem	06 - 40 94 12 33 kerkblad@bavo.nl
Stem in de Stad	Nieuwe Groenmarkt 22 2011 TW Haarlem	534 28 91 info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente		

