

VAN DE TORENS GEBLAZEN



Wijkgemeente Haarlem Centrum
december 2020 / januari 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Wijkgemeente Centrum	3
Kerkdiensten	3
Van de redactie	4
De toekomst is groter	5
Advent	7
Adventsvieringen en kliederkerk	7
Lichtpuntjes in de Bavo	11
Uit de wijk	13
Van de wijkpredikant	13
Van de wijkkerkenraad	16
Vanuit het pastoraal team	17
Afscheidsgroet	20
Even voorstellen...	21
Dank	23
Terugblik op de eerste Kliederkerk	23
Vorming en Toerusting	24
Kerkbalans 2021	25
Tentoonstelling in de Bavo	26
Vanuit de wijkdiaconie	28
Collectes	30
Protestantse Gemeente	31
Vanuit het kerkelijk bureau	31
Uit de Oecumene	36
Oikocredit 45 jaar	36
Contact	38

Wijkgemeente Centrum

Kerkdiensten

Zondag 6 december Grote Kerk 10.00u	2e Advent - gezamenlijke PGH-viering Ds. T. de Haan Autorijdienst: Herman Valk tel: 06-27255945
Zondag 13 december Oosterkerk 10.00u	3e Advent - gezamenlijke PGH-viering Ds. W. van Dijk-Heij
Zondag 20 december Grote Kerk 10.00u Nieuwe Kerk 9.45u	4e Advent - gezamenlijke PGH-viering Ds. D. Schiethart Kliederkerk Ds. Willemijn en jeugdpastor P. van der Beek
Donderdag 24 december Grote Kerk 23.00u	Kerstmachtdienst Ds. T. de Haan
Vrijdag 25 december Nieuwe Kerk 10.00u	Kerstmorgen Ds. W. van Dijk-Heij

Zondag 27 december Grote of Nieuwe Kerk 10.00u	Ds. J.A. Verkerk
Zondag 3 januari Grote of Nieuwe Kerk 10.00u	Pastor D. Vonk-van den Berg
Zondag 10 januari Grote of Nieuwe Kerk 10.00u	Ds. K. Blei
Zondag 17 januari Grote of Nieuwe Kerk 10.00u	Ds. W. van Dijk-Heij

Van de redactie

Wij wensen iedereen een gezegende advents- en kersttijd. In deze lastige tijd, waarin we elkaar weinig zien, hopen we op betere tijden in 2021.

Hartelijke groet,
Rosmarie, Marion, ds. Willemijn en José

De toekomst is groter

Als stad Haarlem zijn we rijk gezegend met het erfgoed uit het verleden; prachtige gebouwen, kerken en straten. Het ene monument nog mooier dan het ander. We hebben unieke verhalen over mensen uit het verleden waar we trots op zijn: schilders, schrijvers, dichters, verzetshelden en ga zo maar door. Bij de recente viering van 775 jaar Haarlem was er uiteraard veel aandacht voor deze cultuurschatten. Het Haarlemse verleden werd op allerlei manieren in beeld gebracht. De Bavo had daarin ook een glansrol. En terecht, want zo'n mooie kerk, dat is ook echt iets om trots op te zijn.

Het verleden trekt aan ons, wil worden herdacht, herinnerd, geconserveerd. En midden in deze pandemie kun je ook met verlangen terugdenken aan andere jaren; de kerstmarkten, de evenementen, de volle zalen, de kantoortuinen, ja zelfs die, de volle stadions, de adventsdiensten, de kerstnachten, de verjaardagen, de kerstdiners. En het kan je dan benauwen; hoe lang nog? Wanneer wordt het weer normaal? Wordt het ooit nog wel normaal? Wat kunnen we van de toekomst verwachten?

De vraag naar de toekomst is een moeilijke vraag, het is vooral gissen. Wie kan ons vertellen wat de toekomst voor ons in petto heeft? Als je vanuit bijbels perspectief naar de toekomst kijkt, dan krijg je een hoopvol geluid te horen. In de Bijbel is de toekomst namelijk altijd groter dan het verleden. Want de toekomst is de plek waar God zich zal openbaren. De toekomst is daarom altijd iets om naar uit te kijken, misschien soms ook met wat huiver en angst, omdat waar God zich openbaart de wereld vaak op de kop gaat, maar de toekomst in de Bijbel stemt uiteindelijk altijd hoopvol. Jezus zegt in Johannes 14:12 'Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat'.

De toekomst is groter dan het verleden. Ik vind dat een hoopvolle gedachte. Juist nu. De vraag is: geloof ik dat ook? Geloof jij dat ook? Als we in onze eigen mooie kerkgebouwen rondlopen, als we door de straten van onze schitterende oude stad lopen, durven we dan te geloven dat we het van de toekomst mogen verwachten?

Misschien is advent dit jaar, meer dan ooit, een oefening in het vertrouwen hebben in de toekomst. Om de stenen niet tot ons te laten zeggen: vroeger was alles mooier en beter, om de pandemie ons niet wijs te laten maken dat wij hier niet van zullen herstellen. Om de toekomst te blijven zien als de plek waar alles en iedereen tot bloei kan komen, zoals Jesaja al droomde van een wolf en een lam die samen slapen.

Onze stad is prachtig met al het verleden dat ze zo liefdevol gekoesterd heeft. Onze Bavo is, objectief gezien, de mooiste kerk van het land. Maar wij zijn geen mensen met alleen maar verleden. Wij zijn geen geloofsgemeenschap die enkel het verleden bewaart. Ik ben ervan overtuigd dat wij mensen met toekomst zijn. En dat wij daarom ook vertrouwen mogen hebben in die toekomst. Dat we zelfs de wegen recht mogen maken en de bergen plat, voor alles wat naar ons toekomt, omdat het goed zal zijn. Hoe meer we ons erop voorbereiden en ons inzetten voor die toekomst en ernaar toeleven, hoe groter het zal zijn. Want alles wat je aandacht geeft groeit.

Als je ervan uitgaat dat de toekomst groter is dan het verleden, dan kun je nu zeggen: 'Oké, we gaan ervoor. We zullen deze periode doorstaan en zullen sterker en meer vastberaden dan ooit onze dingen weer oppakken. Dan denken we niet alleen na over hoe alles nu moet en hoe moeilijk het nu is, maar dan houden we ons ook bezig met hoe we willen dat het straks zal zijn. En dan zorgen we ervoor dat alles er klaar voor is om dat wat komt ons te laten overkomen.

De toekomst is groter dan het verleden. De zin is niet bedoeld als een worst voor je neus, het is geen blind positivisme, maar het is een diepe Bijbelse overtuiging.

Straks zal het, hoe dan ook, tijdens het kerstfeest weer verteld en gezongen worden; God komt naar ons toe, niet als grijze man op een wolk, maar als een baby in een stal, over toekomst gesproken...

Ds. W. van Dijk-Heij

Advent

Adventsvieringen en kliederkerk

Hieronder volgt de nieuwsbrief van november 2020 (die eerder per e-mail is verspreid) met aansluitend een naschrift van de voorzitter van de kerkenraad.

Samen vieren in adventstijd

Deze tijd, de tijd waarin we beperkt zijn door corona, vraagt veel van ons. Het doet een aanslag op ons geloof, onze hoop en onze liefde. Het is een tijd van uithouden en weinig contact. Steeds meer gaan we met elkaar merken dat we in een crisis terecht zijn gekomen die zijn sporen trekt door onze samenleving en die ook op ons persoonlijk een grote invloed heeft.

Enerverende tijd

Ook voor onze vrijwilligers en professionals is het een enerverende tijd. Achter de schermen wordt hard gewerkt om de diensten te kunnen vieren op een prettige en digitaal toegankelijke manier, we proberen om te zien naar onze ouderen die niet digitaal zijn, er wordt hard gewerkt aan muziek en zang in de dienst, er wordt nagedacht over hoe we ook met de jeugd kerk kunnen zijn etc. Veel van wat we gewend waren om te doen moet aangepast

worden aan de maatregelen. Dat vraagt flexibiliteit en creativiteit. Er gebeuren veel mooie dingen en we zijn trots op hoe er wordt samengewerkt en op de initiatieven die ontplooid worden. We merken ook dat de werkdruk bij vrijwilligers en professionals hoog is. Als kerkenraad voelen we ons daar verantwoordelijk voor.

Advent samen vieren met andere wijken

In de Algemene Kerkenraad merkten wij dat wij als wijk niet de enige zijn die tegen deze werkdruk aanlopen. Binnen de PGH zijn er op dit moment veel vacatures. Het team van predikanten en pastores bestond vorig jaar nog uit negen mensen, op dit moment zijn dat er nog vijf, plus de ambulante predikant in Schalkwijk. Daarom hebben we samen besloten te proberen de werkdruk te verminderen door onze krachten voor de zondagen in advent te bundelen in gezamenlijke vieringen.

Krachten bundelen betekent dat we in de adventsperiode - 29 november tot en met 20 december – samen gaan vieren. Elke week zal een van de kerken open zijn voor de eredienst en zal die dienst digitaal uitgezonden worden. Al onze predikanten zullen een keer in een viering voorgaan. Van elke wijk kunnen er tien personen aanwezig zijn bij de diensten. De aanmeldprocedure voor onze wijk gaat ongewijzigd via de website bavo.nl of op werkdagen via het telefoonnummer van het kerkelijk bureau: 023-5532040.

We voelen als kerkenraad aan dat het besluit ook een pijnlijke kant heeft. We zijn al langere tijd beperkt met het maximumaantal voor het live kerkbezoek van 30 personen en nu wordt dat aantal per wijk nog minder. Maar we voelen als kerkenraad ook de urgentie om de werkdruk, die er is bij vrijwilligers en professionals, te verlichten.

Kliederkerk

De beslissing om advent op deze wijze vorm te geven, biedt ook ruimte voor iets wat we al een tijd niet gedaan hebben: het samen vieren als PGH. Daarnaast ontstaat ook de ruimte om creatief op zoek te gaan naar manieren om voor bepaalde doelgroepen iets te betekenen.

Heel concreet zijn ds. Willemijn en jeugdpastor Peter bezig voor de kinderen om een Kliederkerk op te starten. Deze mooie kindervieringen zullen plaatsvinden op 29 november en 20 december in de Nieuwe Kerk. Bekijk het [filmpje](#) voor meer informatie. Deze vieringen komen in plaats van de kindernevendienst en crèche. Dus tijdens de adventsdiensten zal er geen kindernevendienst en crèche zijn. De OJ gaat wel gewoon door.

We hopen dat we op deze wijze een goede manier gevonden hebben om in advent ontspannen en hoopvol uit te kunnen kijken naar kerst.

Namens de wijkkerkenraad,
Stéphan Thijs en ds. Willemijn van Dijk

Naschrift bij de nieuwsbrief

Bovenstaande nieuwsbrief van 18 november jl. heeft niet bij iedereen op instemming kunnen rekenen. Dat is ook niet wat we als kerkenraad hadden verwacht.

Naast enthousiaste reacties op de Kliederkerk en blij van begrip voor de gezamenlijke adventsvieringen heeft een aantal gemeenteleden laten weten grote moeite te hebben met het besluit van de kerkenraad. Dit naschrift is niet bedoeld om hen alsnog te overtuigen van de juistheid van ons besluit, maar om enkele argumenten die bij de besluitvorming hebben meegespeeld nog wat te belichten.

Er bestaat reële zorg voor de werkdruk bij vrijwilligers en professionals van de PGH. Het gaat wat de professionals betreft beslist niet alleen om de predikanten. Ook van bijvoorbeeld de pastores, de kosters en de organisten is de afgelopen maanden veel gevraagd. Toen vanuit de Algemene Kerkenraad daarom het voorstel kwam om elkaar de hand te reiken en de krachten voor de vier adventszondagen te bundelen, hebben de drie wijkkerkenraden afzonderlijk besloten dat dit in de gegeven omstandigheden een goede oplossing is.

Natuurlijk zijn er andere oplossingen denkbaar om de werkdruk te verminderen. Binnen PGH-verband vindt de wijkkerkenraad dit echter de meest voor de hand liggende oplossing. Als het nodig is, reik je elkaar de hand. En in deze moeilijke tijd vinden we een beperkt aantal keren samen vieren ook meerwaarde hebben! Ook als dat hoofdzakelijk digitaal gebeurt.

Bovendien is de overgrote meerderheid van de reguliere kerk-gangers al maandenlang niet fysiek aanwezig in de dienst. In zoverre is het besluit voor het geheel van de gemeente minder ingrijpend dan voor de groep gemeenteleden die anders in de viering aanwezig had kunnen zijn.

Voor onze eigen wijkgemeente ontstaat met de gezamenlijke vieringen ruimte om voor de kinderen Kliederkerk te organiseren. Nu er voor hen geen adventsproject is, leek het ons een goed idee om specifiek voor hen iets extra's te doen. Zij zijn immers vaak afhankelijk van wat volwassenen hen bieden op geloofsgebied en de digitale vieringen zijn voor hen geen alternatief.

Kritische geluiden mogen klinken en zijn een teken van betrokkenheid. Wij willen als kerkenraad samen met de gemeente lichaam van Christus zijn. Daarbij dragen wij allemaal verantwoordelijkheid. De specifieke verantwoordelijkheid van de kerkenraad vraagt om vertrouwen dat besluiten worden genomen in de overtuiging dat we het goede doen voor de gehele gemeente. Dat geldt te meer, omdat in de uitleg en de verantwoording van die besluiten niet altijd alle argumenten ten volle gedeeld kunnen worden.

We voelen mee met de mensen die teleurgesteld zijn vanwege het bovengenoemde besluit. Inmiddels is er door de kerkenraad het initiatief genomen om op twee van de vier adventszondagen een 'meeluisterdienst' te laten plaats vinden in de Nieuwe Kerk. Elders in het kerkblad kunt u hier over lezen.

Wanneer er kritiek is, bestaat het gevaar dat deze de boventoon gaat voeren. Zo ook in dit naschrift. Dat zou niet terecht zijn. Daarom is het goed om nogmaals te benoemen dat er enthousiaste

reacties zijn op het initiatief voor de Kliederkerk en dat ook een aantal gemeenteleden heeft laten weten begrip te hebben voor een moeilijk besluit in een moeilijke tijd. Hoe dan ook, we hopen erop dat we elkaar vast blijven houden op de weg die we de komende tijd gaan en we bidden en vertrouwen dat we op die weg niet alleen zullen zijn.

Namens de wijkkerkenraad,
Stéphan Thijs

'Meeluisterdienst'

Op de zondagen 6 en 13 december zal er in de Nieuwe Kerk gelegenheid zijn om de kerkdiensten vanuit de Grote Kerk en de Oosterkerk rechtstreeks te volgen op een groot scherm. Daar kunnen zich 30 mensen voor opgeven. Aanvang: 10.00u.

De mensen die geen internet hebben en dus de diensten thuis niet kunnen volgen en de mensen die niet naar de Grote Kerk kunnen komen, omdat het er te koud is of te lastig te bereiken, hebben de mogelijkheid om zich als eerste aan te melden.

Voor de dienst van 6 december uiterlijk op 3 december en voor de dienst van 13 december uiterlijk op 10 december. U kunt zich voor deze 'meeluisterdienst' aanmelden bij Diane Vonk; 023 5253978 of d.agvonk@planet.nl. Vanaf de vrijdag voor de dienst kunnen anderen zich aanmelden. Dat kan, net als bij de live kerkdiensten, via de website of via het telefoonnummer van het kerkelijk bureau; 023-5532040.

Lichtpuntjes in de Bavo

Het jaar 2020 is een jaar anders dan anders. De Protestantse Gemeente Haarlem wil graag dat de kerk in deze tijd de plek is waar we hoop kunnen delen. In de traditie is advent de donkere periode in voorbereiding op kerst. Hoop staat centraal. Van 28 november t/m 24 december wordt in de Grote Kerk dagelijks een vakje van een

speciale adventskalender geopend, zowel offline als online. Op deze manier ontluiken lichtpuntjes van hoop.

Een adventskalender? Waarschijnlijk ken je de adventskalenders uit supermarkten en webshops vooral vanwege de chocolaatjes die achter de vakjes verstopt zitten. Minder mensen kennen de christelijke gedachte achter de adventskalender. In deze periode van donkere dagen wordt uitgekeken naar de geboorte van het kerstkind. Het is een tijd waarin hoop, verwachting en licht in de duisternis centraal staan. Inwoners van Haarlem en daarbuiten zijn welkom om een kaarsje te branden in de kerk en de adventskalender te bekijken. De kalender is ook te zien op de socialmedia-accounts van de Bavo.

Opening adventskalender

Zaterdag 28 november is door burgemeester Wienen het eerste kistje geopend. Een eenvoudige bijeenkomst waarin onze burgemeester mooie woorden van hoop sprak. Bij de opening was een filmploeg van het programma *Met hart en ziel* aanwezig.



In het televisieprogramma *Met hart en ziel* worden verhalen verteld van geloof, hoop en liefde uit de Protestantse Kerk. Verhalen van gedreven mensen die hun geloof op originele wijze concreet maken. U kunt de opname zien op zaterdag 12 december om 18.00u op NPO 2.

Door corona heeft de samenleving beperkingen opgelegd gekregen die nog wel even zullen duren. De Oecumenische Werkgroep 'De Grote Kerk Door de Week' vraagt de stad om tijdens deze crisis mee te delen in de hoop. Onder andere de Haarlemse band Chef'Special en een klas van de Dreefschool brengen hun hoop in deze donkere tijden naar de Bavo. Zo delen we in de donkere weken voor kerst online en fysiek met elkaar het licht van de hoop

Anne-Maaike Ekkelkamp

Uit de wijk

Van de wijkpredikant

Communicatie

In normale tijden werkt het vullen van het kerkblad vaak ook als deadline voor bepaalde dingen; wat kunnen we zeggen over kerst? Hoe zit het met de oecumenische viering? In deze tijd is het helaas anders. Want wat we over kerst en andere zaken kunnen zeggen hangt van andere dingen af; de persconferenties van de overheid en de daaropvolgende richtlijnen van onze landelijke kerk.

We doen ons best om via nieuwsbrieven u op de hoogte te houden van alle dingen die we niet via het kerkblad kunnen communiceren. We zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben.

De nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle mensen die ook ons digitale kerkblad ontvangen. Krijgt u onze nieuwsbrief niet en wilt u dat graag? Stuur dan een mail naar info@bavo.nl of bel naar het kerkelijk bureau; 023-5532040.

Bij de diensten

Op **zondag 13 december** zal ds. Willemijn van Dijk tijdens een gezamenlijke adventsviering in de Oosterkerk Wil van Maris bevestigen als ouderling met een bijzondere opdracht, namelijk voorzitter zijn van onze Algemene Kerkenraad. We zijn heel blij dat zij deze taak op zich wil nemen. Zij wordt bevestigd als ouderling in Schalkwijk, maar haar wordt de vrijheid gegeven om alle ambtelijke vergaderingen in onze wijken te bezoeken en zo als voorzitter van de AK op de hoogte te zijn van alle zaken die in de wijken spelen. Verderop in het kerkblad stelt Wil zich aan ons voor. We hopen samen met haar op een vruchtbare samenwerking in onze PGH.

De vorm van de adventsvieringen is inmiddels duidelijk. Via de nieuwsbrief bent u daarover geïnformeerd. In dit kerkblad leest u hier ook meer over. Hoe kerst gevierd gaat worden, is vooralsnog niet geheel duidelijk. Veel zal afhangen van de dan geldende maatregelen. De voorbereidingen voor kerstnacht en kerstmorgen zijn ondertussen al wel in volle gang.

Wat we weten van de **kerstnachtdienst** is dat deze heel anders zal zijn dan de andere jaren. Waar we in andere jaren soms zelfs met 1300 mensen in de Bavo zaten, ziet het er nu naar uit dat er maar 30 mensen aanwezig mogen zijn. Heel pijnlijk en anders dan we ooit hoopten. Wel zal de dienst in heel Noord Holland live te volgen zijn op RTVNH. Vanwege de beperkingen op amateurkoren kan ook de Oude Bavo Cantorij niet deelnemen.

Zoals het er nu naar uitziet zal **Kerstmorgen** een traditionele kerstmorgen worden met kinderkerstspel, kerstpreek en kerstmuziek in de Nieuwe Kerk. Alles uiteraard binnen de maatregelen.

Op **zondag 3 januari**, tijdens de nieuwjaarsdienst, zal onze ouderenpastor Diane Vonk voorgaan. Zij zal dit voor het laatst doen in deze functie.

Normaalgesproken is de derde zondag in januari steevast de oecumenische viering in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de christenen. We hebben moeten constateren dat het niet mogelijk zal zijn om dit jaar samen in één gebouw deze dienst te kunnen vieren. Besloten is om de dienst als voorgangers inhoudelijk samen voor te bereiden en afzonderlijk in onze eigen wijken te vieren. Het thema van dit jaar wordt ons door een oecumenische zustergermeenschap uit Zwitserland aangedragen en is: #blijfinmijnliefde.

Tijdens de dienst op **17 januari** nemen we afscheid van Diane Vonk als ouderenpastor. Zij heeft zich een aantal jaren ingezet rondom het wel en wee van onze ouderen. Hoe we precies afscheid gaan nemen hoort u later van ons in een nieuwsbrief.

Het zoeken naar een nieuwe ouderenpastor is volop aan de gang. We zijn blij dat vanaf heden Anneke Abma tijdelijk de taken van Diane op zich neemt. Anneke is werkzaam op het kerkelijk bureau maar vanwege corona is haar werk qua omvang minder geworden. Anneke heeft veel ervaring in het pastoraat. Verderop in dit kerkblad stelt zij zich aan ons voor. In de dienst van 17 januari krijgt zij een zegen mee voor het werk dat zij gaat doen.

Zondag 17 januari zullen we ook Hester Wesselius bevestigen als ouderling voor wijk 1, postcodegebied 2011 en de buitenwijkse adressen in de Burgwalbuurt. Hester zal in deze dienst ook belijdenis doen van haar geloof. We zijn heel blij dat Hester ons pastorale team en de kerkenraad komt versterken. We zijn ook voornemens om Arjen Mulder als kerkrentmeester deze dienst te bevestigen.

We streven bij al onze diensten ernaar dat zowel de mensen die digitaal meevieren, als de mensen die in de kerk aanwezig zijn, de diensten goed kunnen meebelevén.

Vakantie

Van 26 december tot en met 9 januari heb ik vakantie. Een gedeelte daarvan brengen wij door op ons geliefde eiland Ameland. Even uitwaaien en uitrusten.

Voor dringende pastorale zaken kunt u in die tijd contact opnemen met Anneke Abma: 06-55964125 of a.abma@xs4all.nl.

Ds. Willemijn van Dijk

Van de wijkkerkenraad

De kerkenraadsvergadering van november was weer een digitale vergadering. Hoewel Hester Wesselius pas in januari als ouderling bevestigd zal worden, sloot zij na haar belofte tot geheimhouding, voor het eerst aan.

Bij de opening van de vergadering stonden we stil bij de Nieuwe Bijbelvertaling 21 (NBV21). We lazen een stukje van Genesis 1 in de nu door ons gebruikte vertaling en in de NBV21.

In de vorige vergadering stond het concept visiedocument PGH op de agenda. Deze keer bespraken wij het concept visiedocument Jeugdwerk, dat al enige tijd geleden door ds. Willemijn en de jeugd- en jongerenpastores Peter van der Beek en Angeliek Knol is opgesteld. Vanuit de kerkenraad zijn enkele opmerkingen gemaakt bij het concept. Ook dit document is van belang voor het nieuwe beleidsplan. Het zal in dat kader op enig moment met de gemeente worden besproken.

De kerkenraad heeft gebrainstormd over de privacy van kerkbezoekers in relatie tot de (live)stream van de vieringen. Er wordt nagedacht over een zogenoemde 'vrije zone' in de kerk die te allen tijde buiten beeld blijft. Voor het kindermoment en het Heilig Avondmaal zijn de oplossingen minder gemakkelijk en misschien ook niet mogelijk. Duidelijke communicatie over het uitzenden van de viering is daarom belangrijk. In ieder geval is afgesproken en inmiddels ook geregeld dat de opnamen maximaal twee weken op

de site beschikbaar blijven.

Bij ons bestaat het idee dat de aanmeldprocedure voor de vieringen op zich goed verloopt. Vooralsnog lijkt er dan ook geen reden te zijn om meer dan nu het geval is de aanmeldmogelijkheid te sturen. Als u daar andere ideeën over heeft, horen wij dat graag. U kunt uw ervaringen met, of ideeën over de aanmeldprocedure aan een van de kerkenraadsleden doorgeven.

We zijn blij dat Arjen Mulder 'ja' heeft gezegd op de vraag om kerkrentmeester te worden. Als er geen bezwaren zijn, wordt hij in de dienst van 17 januari bevestigd.

Het pastorale team heeft telefonisch contact gehad met gemeenteleden die door corona extra getroffen worden, om op die manier contact te houden en te vernemen hoe het met deze mensen gaat. Het zijn fijne gesprekken geweest.

Vanuit de Antonius gemeenschap is het verzoek gekomen of er iemand vanuit onze wijkgemeente - een van de ondertekenaars van het vredesconvenant – mee wil helpen de vredesweek in 2021 in te vullen met mooie activiteiten. We leggen dit verzoek graag aan u voor. Als u mee wilt helpen kunt u dat doorgeven aan onze scriba, Gert Dannenberg.

Ten slotte hebben we besloten om de zeepkistactie voor de verdeling van diaconale gelden in verband met de gezamenlijke adventsvieringen door te schuiven naar begin volgend jaar. U zult nog vernemen op welke zondag de drie Haarlemse diaconale doelen op de zeepkist aan u worden gepresenteerd.

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad

Vanuit het pastoraal team

Als pastoraal team zijn we binnenkort weer compleet! Het leek ons een goed moment om onszelf weer eens kort voor te stellen. Ons team bestaat uit:

- Barbara van de Pol - jeugdouderling
barbaravandepol@gmail.com
 06-22054507
- Hester Wesselius – wijkouderling
 sectie 1 hesterwesselius@hotmail.nl
 06-29307589
- Niek Rooseboom – wijkouderling
 sectie 2 niekrooseboom@live.nl
 06-51524298
- Frits Verhagen – wijkouderling
 sectie 3 fritsverhagen33@gmail.com
 06-53944618
- Johan Neeleman – wijkouderling
 sectie 4 johan.neeleman@gmail.com 06-30407036



En uiteraard zijn Willemijn van Dijk als wijkpredikant en Diane Vonk als ouderenpastor ook lid van het pastoraal team. Met z'n zevenen proberen we samen met de contactpersonen aandacht te hebben voor alle gemeenteleden, op wijkniveau maar ook voor hen die buiten onze wijk Centrum wonen.

Nu zijn we altijd op zoek naar mensen die ons hierbij willen helpen! Wil je eens per maand het kerkblad rondbrengen, af en toe iemand bellen die alleen is of samen naar de kerkdienst online kijken? Meld je dan aan als contactpersoon voor je eigen wijk bij je eigen wijkouderling. Leuk als je mee wilt doen!

Wat hebben we onlangs gedaan?

We hebben afgelopen maand contact opgenomen met gemeenteleden uit onze wijk waarvan we wisten dat ze geen internetverbinding hadden en daardoor de kerkdiensten waarschijnlijk niet online konden volgen. We hebben geïnventariseerd of er behoefte was aan digitale ondersteuning maar dit bleek in bijna alle gevallen niet nodig. Het was wel heel fijn om zo even (telefonisch) contact met elkaar te hebben. Als team hebben we besloten dat we deze contactmomenten willen uitbreiden.

Met onze kinderen en tieners blijven we samenkomen in deze tijd. Ondanks dat het jammer is dat zij niet aanwezig zijn in de eredienst, is het elke keer een feest om bij elkaar te zijn en daar op onze eigen manier vorm te geven aan de samenkomst.

Wat gaan we binnenkort doen?

We gaan in januari proberen om gemeenteleden met elkaar in contact te brengen. Hiervoor zijn we een idee aan het uitwerken waarmee we middels geadresseerde enveloppen een persoonlijke boodschap aan elkaar kunnen versturen. Ook gaan we met de kinderen in de basisschoolleeftijd op twee zondagen samenkomen tijdens de Kliederkerk. Je hoort en leest daar in dit kerkblad meer over...!

Wat is er nog meer mogelijk?

Het is mogelijk om de preek op papier in de brievenbus te krijgen. Dit kun je doorgeven aan onze scriba Gert Dannenberg via de mail scriba@bavo.nl of telefonisch tijdens werkdagen aan het kerkelijk bureau 023-5532040. Ook is het mogelijk om namen door te geven voor onze wekelijkse bloemengroet. Dit kan via de mail pastoraalteamhaarlem@gmail.com of telefonisch bij het kerkelijk bureau. Laten we in deze moeilijke tijden van corona aandacht houden voor elkaar, want samen is niet alleen!

Niek Rooseboom

Theemiddag voorlopig in kleine bezetting

Zolang we met niet meer dan zeven mensen in het wijkgebouw mogen verblijven, komen we in de derde week van de maand op twee middagen bij elkaar om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten. In december op dinsdag 15 en donderdag 17 (met nog plek voor drie personen). Voor zover ik dat nog niet met u afgesproken heb zal ik u bellen, maar u mag ook mij bellen of mailen wanneer u wilt komen.

De theemiddag wordt vanaf januari (dinsdag 19 en donderdag 21

januari) voorlopig geleid door Anneke Abma, die zoals u elders in dit blad kunt lezen mij zal opvolgen.

Wilt u naar de themiddag komen en kwam u niet eerder, wilt u zich dan melden bij mij voor de maand december en bij Anneke Abma voor de maand januari?

Een hartelijke groet Diane Vonk

Afscheidsgroet

Half december ga ik officieel met pensioen en stop ik met mijn werk als ouderenpastor van de wijkgemeente. Misschien is dat voor sommige mensen een verrassing, maar het valt samen met de afspraak dat ik dit werk twee jaar zou doen en eind december is die twee jaar om.

Mijn belangrijkste opdracht was om de ouderen in de gemeente in kaart te brengen, te onderzoeken waar behoefte aan is en waarin de wijkgemeente de ouderen kan ondersteunen. Aan het eind van deze periode zou gekeken worden of het werk van een ouderenpastor in onze wijk nodig en zinvol is. In dit jaar waarin alles anders loopt dan iedereen ooit had kunnen bedenken, bleek het heel fijn te zijn dat we de ouderen in onze gemeente in beeld hebben en over bijna ieders telefoonnummer beschikken. Zo konden we ondanks alles toch contact met elkaar houden.

Het werk heb ik met veel plezier gedaan, maar het is goed om plaats te maken voor een volgende generatie.

Ik ben heel blij dat mijn werk voorlopig wordt overgenomen door Anneke Abma, zij doet dat totdat er een ouderenpastor voor Schalkwijk en onze wijkgemeente is benoemd.

Zoals het er nu naar uit ziet zal er in de dienst van 17 januari officieel afscheid van mij worden genomen als ouderenpastor. Ik blijf gewoon lid van de gemeente, we zullen elkaar hoop ik nog blijven zien en spreken.

Dank voor al het vertrouwen dat u in mij heeft gehad en het ga u goed.

Een heel hartelijke groet Diane Vonk

Even voorstellen...

Wil van Maris

Mijn naam is Wil van Maris en ik ben gevraagd om voorzitter van de Algemene Kerkenraad (AK) te worden. Daar heb ik ja op gezegd en daarom wil ik me graag aan u voorstellen. Want het zal u misschien net zo vergaan als mij: vaak ken je iemand van gezicht maar welke naam hoort er ook al weer bij? Nadat ik in Haarlem de middelbare school had bezocht



ging ik studeren in Amsterdam. Samen met mijn man, Jurjen Beumer, wellicht heeft u hem gekend als pastor-directeur van Stem in de Stad, gingen wij wonen en werken in Twente. Na ook nog enige jaren in de Zaanstreek gewoond te hebben kwamen wij zo'n 33 jaar geleden in Haarlem terecht, voor mij dus bekend terrein. Sinds die tijd zijn we meelevend lid van de Ontmoetingskerk. Ik heb mijn hele werkzame leven in het onderwijs gewerkt, de eerste twintig jaar vooral als docent Engels, de laatste twintig jaar als lid van het Management Team in diverse leidinggevende functies. Ik heb een echt onderwijshart en heb mijn werk altijd met heel veel plezier gedaan. Ik heb twee dochters en twee kleinkinderen waar ik zeer van geniet. Sinds mijn pensioen ben ik taalcoach voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond en ook ben ik actief in de werkgroep Inspirerende Bronnen. Er is veel werk te verzetten in onze kerk de komende jaren en ik heb veel zin om daarover mee te denken.

Met vriendelijke groet,
Wil van Maris

Anneke Abma

Aan mij is gevraagd of ik enkele uren in de week wil bijspringen in het ouderenpastoraat. Zoals u misschien weet gaat Diane Vonk afscheid nemen en is er nog geen nieuwe ouderenvastor gevonden. In de tussentijd mag ik deze taak op me nemen.

Mijn naam is Anneke Abma. Ik ken de gemeente Haarlem Centrum al heel lang. Toen ik nog in het centrum woonde kerkten we bij ds. Bijl en deed ik mee in de gemeentekring van Riet Bosman. Wij woonden van 1985 tot 1989 in het centrum. Inmiddels wonen we al meer dan 30 jaar in de woongroep op de Lavendelstraat.

Ik ben getrouwd en we hebben een dochter van bijna 30. Ik heb enkele jaren als diaconaal werker bij Stem in de Stad gewerkt, en daarna als maatschappelijk werkster in hartje Amsterdam.

Nu werk ik, na 2 jaar hulpkoster geweest te zijn, alweer 2 jaar als administratief medewerker op het Kerkelijk Bureau. Mijn werkzaamheden voor de toeristen en bezoekers van de Bavo zijn in deze corona tijd behoorlijk geslonken. Ik ben daarom blij met deze tijdelijke opdracht en heb zin om de klus aan te pakken!

Een hartelijke groet, Anneke Abma

Tel: 06- 55964125, e-mail: a.abma@xs4all.nl



Dank

Zondag 8 november jl. kregen wij de bloemen uit de kerk. Wij waren aangenaam verrast door deze attentie en het feit dat we ondanks onze lange afwezigheid niet vergeten zijn.

We leven momenteel door de pandemie in een onzekere tijd, maar we wensen iedereen licht in de komende adventsweken en gezegende kerstdagen.

Met een hartelijke groet,
Jan en Josephine Mast

Terugblik op de eerste Kliederkerk



Op zondag 29 november werd er gekliederd, geknutseld, gespeeld, gevierd en gegeten in de Nieuwe Kerk. 25 kinderen verdiepten zich samen in drie heiligen en hun verhalen: Sinterklaas, Sint Maarten en Sint Pannenkoek. Alle drie de heiligen kwamen ook langs in de Nieuwe Kerk en de kinderen deden een quiz. Want wie zijn die drie heiligen eigenlijk? En waarom worden ze heilig genoemd? Wie volgden deze heiligen na? En als zij heilig zijn, kunnen wij dat dan misschien ook een beetje zijn? Over al deze vragen werd flink na

gedacht en gediscussieerd. Dat Sint Pannenkoek natuurlijk geen echte heilige is, werd gedurende de Kliederkerk duidelijk.

De vrolijke en creatieve viering werd afgesloten onder een enorm regenboogdoek terwijl ds. Willemijn de zegen uitsprak. Als afsluiting werd er samen gegeten; pannenkoeken natuurlijk!

Het was heel fijn om met zo veel kinderen samen te vieren. 20 december is de volgende Kliederkerk. Waar de Kliederkerk dan over gaat? Ik denk dat dat geen verrassing zal zijn... !

Ds. Willemijn



Vorming en Toerusting

Leerhuis in de Lutherse Kerk

In december komen we niet met het leerhuis bij elkaar. In januari komen we op de 21e in de Lutherse Kerk aan de Witte Herenstraat van 10.00 – 11.30u.

We lezen verder uit Richteren (hoofdstuk 9). Deed u niet eerder mee, u kunt gewoon aanschuiven. Als u zich van te voren aanmeldt dan neem ik materiaal voor u mee.

Een hartelijke groet, Diane Vonk

Kerkbalans 2021

Verzoek tot digitale benadering en verwerking

Van 16 januari tot en met 30 januari volgend jaar zal de actie Kerkbalans weer gehouden worden. Het thema van dit jaar is: **“Geef vandaag voor de kerk van morgen”**.

Bij de actie benaderen we u om een schriftelijke toezegging voor de vaste vrijwillige bijdrage aan de kerk.

Gezien de corona-crisis en de eventuele risico's van de lopers willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om op elektronische wijze uw uitnodiging te ontvangen en uw toezegging te doen. Als u zich hiervoor opgeeft, krijgt u uw uitnodiging voor Kerkbalans niet per brief maar per e-mail. De e-mail wijst u de weg naar een beveiligde webpagina van de kerk, waar u uw toezegging kunt doen.

Dit verzoek geldt alleen als u zich hiervoor nog niet eerder heeft aangemeld. Wie zich eerder aanmeldde, krijgt de uitnodiging automatisch per e-mail. Opgave voor elektronische benadering en verwerking, kan door een e-mail met het onderwerp “Kerkbalans” te sturen naar info@bavo.nl met daarin uw naam, woonadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Namens de werkgroep Kerkbalans,
Peter Knijff, 023-5402993

2021

Actie
Kerkbalans



Tentoonstelling in de Bavo



Kom naar 'Haralem en Hollant' in de Bavo én wandel mee met middeleeuwse Haarlemmers!

Dit jaar is het precies 775 jaar geleden dat Haarlem het stadsrecht ontving van graaf Willem II. Een belangrijke gebeurtenis, het juridische begin van onze stad. Dat Haarlem al veel langer bestaat dan 775 jaar weten we natuurlijk: archeologische resten in Haarlemse bodem gaan terug tot een paar duizend jaar voor de jaartelling. Voor wie daar meer over wil weten, van mijn laatste boek 'zesduizend jaar Haarlem, een geschiedenis op grond van archeologische vondsten' is onlangs een nieuwe druk verschenen en weer volop te verkrijgen.

Het Archeologisch Museum Haarlem viert de verjaardag van de stad met een nieuwe tentoonstelling 'Haralem en Hollant, ontstaan en groei van een bijzonder graafschap'. Deze is gemaakt door archeologen van de gemeente Haarlem naar een concept van TGV teksten & presentatie, met bruiklenen uit Den Haag, Vlaardingen en van de Provincie Zuid-Holland.

De tentoonstelling staat op een speciale plek: de Grote of St.-Bavokerk. In de kooromgang staan vijf huisjes vol archeologische vondsten, filmpjes en verhalen van een aantal Hollandse graven over hun leven en het leven van de inwoners van hun graafschap.

Het graafschap Holland bestond uit een groot gebied, van Texel in het noorden tot aan de Maas-Merwedemondingen in het zuiden. Er zijn archeologisch vondsten te zien uit belangrijke Hollandse steden zoals Vlaardingen, Den Haag, Leiden en Schiedam. Zo zijn een fluit van zwanenbot, diverse werktuigen, 14e-eeuwse munten, pelgrimsinsignes en een prachtig versierde leren zwaardschede tentoongesteld. Daarnaast is er aandacht voor de invloed van de kerk op het dagelijks leven en de band die de Hollandse graven met de St. -Bavokerk hebben gehad.

Een van de topvondsten is een middeleeuwse zwaard uit Teylingen. Die konden we, gezien de klimatologische omstandigheden in de kerk, helaas niet tentoonstellen. Wel hebben we een prachtige replica, die burgemeester Jos Wienen heeft gehanteerd om de tentoonstelling te openen. Hij heeft overigens ervaring met eeuwenoude zwaarden, hij heeft er recentelijk nog een vastgehouden in de Gravenzaal. Hoe dat zo?



In het kader van de verjaardag van Haarlem en de tentoonstelling heeft Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem, waar het Archeologisch Museum een onderdeel van is, een middeleeuwse stadswandeling ontwikkelt. Wegens corona hebben we die wandeling steeds meer moeten uitkleden van een fysieke rondleiding door gidsen naar een geheel digitale versie. Gelukkig hebben we het geheel niet helemaal uitgekleet: alle gidsen zijn in prachtige historische outfits gestoken!

Langs deze weg zou ik iedereen van harte willen uitnodigen om de tentoonstelling over het graafschap Holland in de Bavo te bezoeken! En hoe leuk is het dan om daarna door de binnenstad te wandelen met een stel middeleeuwse Haarlemmers?

Als u de wandeling een keer wilt lopen, download dan de gratis IZI travel app en zoek op 'Haarlem' + 'wandelen met middeleeuwse Haarlemmers'. Voor een indruk van de wandeling zie: <https://youtu.be/aOyWFKuz1IQ>

Anja van Zalinge.

Stadsarcheoloog, hoofd Bureau Archeologie Haarlem en Archeologisch Museum Haarlem.

Vanuit de wijkdiaconie

Zeepkistactie

De diaconale zeepkistpitches waren in de tweede ronde gericht op diaconale projecten op landelijk niveau. Met verve werd er dit keer door de diakenen zelf gepresenteerd: Hans van Nagelkerke (armoedeproject Oost-Groningen), Henk Vonk (diaconale vakantieweken voor ouderen) en ikzelf (De Vrolijkheid-AZC's). Ondanks dat er natuurlijk maar door een kleine 30 mensen in de Bavo gestemd kon worden, hebben toch ook nog zo'n 10 mensen die online meeluisterden meegestemd via het e-mailadres.

Dat maakt de verdeling van het rendement als volgt:

Armoedeproject Oost-Groningen (Kerk in Actie)	19%
Diaconale vakantieweken voor ouderen	29%
nationale stichting ter bevordering van Vrolijkheid – kunstprojecten in AZC's	52%

De volgende en laatste ronde voor de zeepkistpitches zal staan in het teken van diaconale projecten op lokaal niveau (Haarlem e.o.). De eerder aangekondigde datum van 6 december zal niet doorgaan, omdat de zondagsvieringen in adventstijd PGH-breed worden gehouden. We stellen deze zeepkistactie dan ook uit tot na december. Dat geeft u gelukkig extra de tijd om na te denken over een lokaal diaconaal project dat u graag onder de aandacht zou willen brengen en steunen. Jong en oud kan aan meedoen. Stuur een e-mail met uw/je voorstel aan zeepkist@diaconiehaarlem.nl of spreek één van ons diakenen aan.

Hartelijke groet namens de wijkdiaconie Centrum,
Marianne Immink

Broodbankactie 2020 digitaal

“Hongerigen eten geven”

Geen broodverkoop

uw gift is welkom voor het goede doel
van dit jaar:

De Voedselbank

Via de [Bavo-website](#) vindt u een doneer-
knop of u kunt contant uw gift doen in
het kistje in de Bavo.



Postzegels en kaarten voor Kerk in Actie

In deze tijd ontvangt u waarschijnlijk kerstkaarten. Alle postzegels van dit jaar kunt u inleveren in de kerk.

De doos voor postzegels en kaarten staat bij de uitgang of u kunt ze inleveren bij de diaken in de dienst. U helpt met het inleveren het werk van Kerk in Actie. Door deze inzamelingen in kerken in het land bedraagt de opbrengst ca. 20.000 euro per jaar. Ook kaarten (geen dubbele) zijn welkom; deze worden gesorteerd en landelijk verkocht op beurzen aan verzamelaars.



Namens de diaconie, hartelijke dank.
Henk Vonk

Collectes

Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, € 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 711 492 t.n.v. Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10.

Opbrengsten

Datum	Diaconie	Kerk
4 oktober	€ 131,75	€ 125,00
11 oktober	€ 103,2	€ 62,75
18 oktober	€ 121,2	€ 352,55
25 oktober	€ 86,82	€ 145,75

Collectedoelen

6 december	1e Diaconie- VPSG 2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl
13 december	1e Diaconie 2e Kerk
20 december	1e Diaconie - Wereldhuis Stem in de Stad 2e Kerk
24 december	1e Diaconie 2e Kerk - Gemeentewerk
25 december	1e Diaconie- Kinderen in de Knel 2e Kerk - Pastoraat nieuwe stijl
27 december	1e Diaconie - plaatselijk werk 2e Kerk

Collectedoelen vanaf januari 2021 nog niet bekend

Protestantse Gemeente

Vanuit het kerkelijk bureau

Door alle coronamaatregelen is er van alles niet mogelijk en toch is er in de afgelopen maanden van alles gebeurd in de kerken van de PG Haarlem.

Hannie Schaftlezing

Zondag 29 november was de Hannie Schaftlezing in de Bavo. I.v.m. alle maatregelen kon hier een beperkt aantal genodigden bij

aanwezig zijn. In de weken voorafgaand aan de lezing werd het programma iedere keer aangepast. Dit heeft aardig wat flexibiliteit van onze koster gevraagd. Uiteindelijk zijn er diverse opnames in de Bavo gemaakt en deze zijn samengevoegd met de lezing. U kunt de gehele lezing nog zien op TV NoordHolland.

Haarlemlied

Ter gelegenheid van de verjaardag van Haarlem is er door Roel van Velzen een lied over de stad Haarlem geschreven. Voor de bijbehorende clip zijn er opnames geweest in de Bavo. Je kunt het lied met clip met daarin een glansrol voor de Bavo terugkijken op [YouTube](#).

Begroting 2021

De begroting voor 2021 is gereed en ligt t/m 13 december ter inzage op het kerkelijk bureau en in de wijkkerken. Als u de begroting ter inzage liever digitaal ontvangt, stuur dan een e-mail naar info@bavo.nl. U kunt vragen en/of opmerkingen m.b.t. de begroting sturen naar de scriba van de Algemene kerkenraad, de heer Dijkstra. Deze is te bereiken via pdijkstra11@gmail.com.

Personeel

Do Kisjes-de Vries

In de kerkdienst van zondag 8 november heeft Do Kisjes afscheid genomen als ouderenpastor in Schalkwijk. Zij is ondertussen verhuisd naar Friesland en heeft daar ook een nieuwe baan gevonden. Je kunt haar afscheidsdienst nog terug kijken op kerkomroep.nl.

Koster

Met onze koster Ruud Balkenende gaat nog steeds de goede kant op. Ruud is weer voor 75% aan het werk. Dit betekent dat je hem ook weer vaker bij een kerkdienst aan het werk kunt zien.

Vacature Ouderenpastor

Omdat het niet gelukt is om in de eerste sollicitatieronde een geschikte ouderenpastor te vinden die in zowel Schalkwijk als Centrum aan de slag kan is er een tweede ronde gestart. De vacature is geplaatst en de eerste brievenselectie heeft plaatsgevonden. De eerste gespreksronde vindt in december plaats. Anneke Abma zal tijdelijk een aantal taken binnen het ouderenpastoraat in de wijk Centrum op zich nemen. Anneke beschikt over de juiste opleiding en heeft binnen haar eigen functie op het kerkelijk bureau op dit moment uren beschikbaar omdat een aantal van haar reguliere werkzaamheden zijn wegvallen nu er weinig toerisme is in de Bavo.

Oosterkerk

Een van de woonhuizen grenzend aan de Oosterkerk en in eigendom van de PG Haarlem is de afgelopen maanden verbouwd. De huurder die hier jarenlang heeft gehuurd is in 2019 vertrokken en het was noodzakelijk om het pand te verbouwen en zodoende gebruiksklaar te maken voor een nieuwe huurder. We zijn blij met de nieuwe huurder Ineke Smit uitvaartverzorging die het pand voor de komende jaren van ons huurt en hier twee rouwkamers heeft gerealiseerd en een kantoor.

Verlichting Bavo

De afgelopen drie jaar is er gewerkt aan het realiseren van een verlichtingsproject in en om de Bavo. Het project richtte zich in eerste instantie op het mooier uitlichten van de kerk maar heeft er ook in geresulteerd dat een groot deel van de binnenverlichting van de kerk is aangepast. Bijvoorbeeld de houten gewelven worden nu prachtig uitgelicht en deze zijn 's avonds ook vanaf buiten goed zichtbaar, de verlichting in de kroonluchters is vervangen door ledverlichting en sommige kroonluchters zijn voor het eerst voorzien van elektrische verlichting. In de maand september is de verlichting aangeboden aan de inwoners van de stad Haarlem en in de maand

november is het lichtkunstwerk op de toren dat dagelijks bij het luiden van de damiaatjes te bewonderen ook aangeboden aan de stad. De nieuwe verlichting in de kronen is prachtig maar de lichtopbrengst is nog niet voldoende om goed bij te kunnen lezen tijdens een kerkdienst. In overleg met de Vrienden wordt nog gezocht naar een oplossing voor dit probleem.

Koor in de Bavo

De restauratie van het koor in de Bavo is afgerond. Ook dit was een project waar drie jaar aan is gewerkt. In de maand november is de laatste hand gelegd aan de koorbanken en daarmee is het project afgerond. De feestelijk ingebruikname van het koor is uitgesteld tot het voorjaar van 2021. Nu het koor gereed is, wordt het weer wekelijks gebruikt voor de stiltemeditatie die iedere maandagochtend om 9.00u in de Bavo plaatsvindt. De stiltemeditatie is voor iedereen vrij toegankelijk. Entree: Oude Groenmarkt 23 te Haarlem.

Kantoorruimte

In de voormalige slaapkamers van de kosterswoning bij de Bavo is een nieuwe kantoorruimte gerealiseerd. Het kerkelijk bureau werd te klein om iedereen van een goede werkplek te voorzien. Na alle opties afgewogen te hebben is er voor gekozen om drie flexwerkplekken te realiseren in de ruimte boven het kantoor van de dominees. De ruimte is door Jenne Olijve gestript en ontdaan van wanden, vloeren etc. Vervolgens is de ruimte goed geïsoleerd, gestuct, geschilderd etc. en ingericht als kantoor. Vooralsnog biedt dit een werkplek aan de hoofdredacteur, gebouwenbeheerder, diaconaal werker en de directeur maar ook andere medewerkers kunnen gebruik maken van deze extra werkplekken.

Joke Rooseboom
Directeur kerkelijk bureau



Uit de Oecumene

Oikocredit 45 jaar

Oicocredit, een oecumenische beleggingsorganisatie van kerken wereldwijd, bestaat 45 jaar.

Tijdens de vierde Assemblee van de Wereldraad van Kerken in 1968

in Uppsala (Zweden) kwam de vraag op naar de manier waarop de kerken hun geld beleggen. Hierop ontstond het plan om een eigen kerkelijk beleggingsfonds op te richten voor het verstrekken van kleine leningen, de zgn. microkredieten, aan arme ondernemende mensen die geen leningen van commerciële banken konden krijgen. Zo werd in 1975 in Nederland een oecumenische financieringsorganisatie opgericht, de Ecumenical Development Cooperative Society (oecumenische coöperatieve ontwikkelingsmaatschappij, EDCS). Kerken konden hier hun geld inleggen om het tegen rente uit te lenen conform de doelstelling van de EDCS. Voor particuliere inleggers werden zgn. steunverenigingen opgericht, waar zij geld konden inleggen. Zo'n 80% van het kapitaal werd in de loop van de tijd door deze verenigingen geleverd.

in 1978 werden de eerste leningen verstrekt, aan een gezondheidsproject in India 200.000 dollar en 100.000 dollar aan een project in Ecuador.

Enkele ontwikkelingen

In 1999 veranderde de EDCS haar naam in Oikocredit. In steeds meer landen ontstonden steunverenigingen en leden en groeide daarmee de inleg.

Een opmerkelijk feit is dat Oikocredit geen nadelige gevolgen ondervond van de bankencrisis in 2008. Zij behield het laagste



risicoprofiel van de Autoriteit Financiële Markten.

Eind maart 2020 stond er 1.017.400.000 dollar uit, ingebracht door 54.000 investeerders en was Oikocredit actief in 65 landen. Het deed zaken met 685 partners die meer dan 37 miljoen mensen bereikten, waarvan ruim 80% vrouwelijke klanten ,hoofdzakelijk in afgelegen plattelandsgebieden. De landbouwpartners van Oikocredit hebben meer dan 500.000 boeren bereikt met financiering en er is 72.000 huishoudens toegang geven tot schone en duurzame energie.

Steun

Bij het 40-jarig bestaan loofde koningin Maxima Oikocredit om de wijze waarop het al 40 jaar bijdroeg aan een rechtvaardige en duurzame maatschappij door het verlenen van financiële diensten aan mensen met zeer lage inkomens, met zijn ethische en duurzame ontwikkelingsstrategie. Ook na 45 jaar verdient Oikocredit daarvoor m.i. onze aandacht en steun. Op de [website](#) van Oikocredit kunt u meer lezen over de organisatie en over de wijze waarop u deelnemer aan het fonds kunt worden.

Rinze Marten Witteveen

Volgend kerkblad

Het kerkblad wordt voor de eerste zondag van de volgende maand (digitaal) verspreid. De uiterste inleverdatum voor het eerstvolgende wijkblad (**2e helft januari + februari**):

vrijdag 8 januari 2021

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau.

Contact

Grote Kerk	Kerkelijk bureau Grote Markt 22 2011 RD Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl <i>Bezoek: ma t/m vr 10-17u</i>
Nieuwe Kerk	Nieuwe Kerksplein 32 2011 ZT Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl
Wijkgebouw	Nieuwe Kerksplein 28	553 20 40 info@bavo.nl
Kosters	Bas Romeijn Ruud Balkenende	553 20 45 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad	Stéphan Thijs (voorzitter)	voorzitter@bavo.nl
	Gert Dannenberg (Scriba)	06 - 27 48 10 31 scriba@bavo.nl
Wijkpredikant	ds. Willemijn van Dijk- Heij	06 - 12 87 47 81 predikant@bavo.nl <i>di-middag en woe vrij</i>
Ouderenpastor	Diane Vonk Anneke Abma	525 39 78 d.agvonk@planet.nl 06 - 55 96 41 25 a.abma@xs4all.nl
Diaconaal werker	Kasper Koekenbier	06 - 25 23 15 44 Kasper@diaconiehaarlem.nl <i>ma t/m vr 9-17u</i>
Missionair predikant	ds. Tom de Haan	06 - 16 47 40 41 tjddhaan@gmail.com
Oude Bavo Cantorij	Anton Pauw (cantor)	06 - 15 37 83 74 NL26 INGB 0005 5151 66

Protestantse Gemeente Haarlem	NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken	
Wijkkas	Lodewijk Houthoff (penningmeester)	06 - 41 21 96 36 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 0000 5985 81 Prot. Gem. Haarlem- Centrum
Diaconaal bureau	Zomerkade 165 2032 WC Haarlem	531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05
Wijkdiaconie	Marianne Immink (voorzitter)	527 27 50 marianne@hes-immink.nl
	Govert Jeronimus (penningmeester)	NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Crèche	Nelleke Bouma	531 77 87 nelleke@fortwachters.nl
Kindernevendienst	Barbara van de Pol	06 - 22 05 45 07 barbaravandepol@gmail.com
Autorijdienst	Herman Valk (coördinator)	524 06 48
Publiciteit	Jan van der Laan	531 69 52 hcvdlaan@planet.nl
Redactie kerkblad	José van Ophem	06 - 40 94 12 33 kerkblad@bavo.nl
Stem in de Stad	Nieuwe Groenmarkt 22 2011 TW Haarlem	534 28 91 info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente		

