

Nieuwe Kerk Haarlem

Palm- en Passiezondag - 28 maart 2021
(6e Zondag van de Veertigdagen)



Voorganger: ds. David Schiethart
Cantor: Pieter Stam - Organist: Anton Pauw
Ouderling: Niek Rooseboom - Diaken: Kees Kole
Lector: Anneke Jansen

INTREDE

Intredelied: 550: 1, 2, 3 Verheug u, gij dochter van Sion

Gebed bij de intrede

Evangelie bij de intrede: Marcus 11: 1-11

Voorganger: Laat ons gaan in vrede
In de Naam van de Heer.

Uit psalmen 24, 47 en 118 (gelezen en muzikaal omlijst)

Wisseling van de stola's, van rood naar paars, ten teken dat de dienst hier overgaat van palm- in passiezondag. Onderwijl worden de kaarsen, in stilte, ontstoken.

Votum en groet

Gebed van de zondag

Lied 548: 1 en 2

Kyriegebed

Lied 576b: 1

HET WOORD HOREN

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing uit de Profeten: Jesaja 50: 4-7 (lector)

Lied 22: 1

Lezing uit de Brieven: Filippenzen 2: 5-11 (lector)

Lied 160a: 1, 2 en 3

Lezing uit het Evangelie: Marcus 14: 1 – 15: 47
(voorgelezen uit de Naardense Bijbel door de voorganger)

Meditatieve stilte

Lied 559: 1 t/m 4

ANTWOORDEN

Mededelingen

Dienst van de gebeden

UITEENGAAN

Zending en zegen

Uitleidend orgelspel over lied 550 / lied 556