

VAN DE TORENS GEBLAZEN



Wijkgemeente Haarlem Centrum
september 2021

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Wijkgemeente Centrum	3
Kerkdiensten	3
De nieuwe NBV	4
Uit de wijk	8
Vanuit het kerkelijk bureau	10
Monumentenweekend 11/12 september	13
Vredesweek 18 - 26 september	13
Regenboogviering	14
Een topmaand van de zomeravondmuziek	15
Middaggebed	16
Bedankt	17
Van de wijkdiaconie	17
Protestantse Gemeente	19
Vorming en Toerusting	19
Rouwgroep 'Leven met verlies'	20
Vanuit Stem in de Stad: koffie en koek gezocht!	21
Ingezonden	22
Studieavond met ds. Kees van Velzen	22
Cabaret Kwatsch	23
Wie helpt mij verder?	24
Collectes	24
Volgend kerkblad	25
Contact	26

Wijkgemeente Centrum

Kerkdiensten

Zondag 5 september Grote Kerk 10.00u	Ds. I.L. Tan Crèche, Kindernevendienst (alleen voor jongste groep) Autorijdienst: geen
Grote Kerk 19.00u	Vesper met Capella Gudula Lochem o.l.v. Els Dijkerman; Anton Pauw, orgel; Werken van Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621) en Michael Praetorius (1571-1621)
Zondag 12 september Grote Kerk 10.00u	Ds. W. Van Dijk-Heij Crèche, Kindernevendienst, OJ Autorijdienst: Dirk Bakker tel: 5247492
Grote Kerk 19.00u	Zomeravondmuziek: Michelle Mallinger, sopraan; Martine Straesser, alt; Ensemble Kabinet o.l.v. Daniel Boothe Concert t.g.v. Onze-Lieve-Vrouw van Smarten (15 september) – G.B. Pergolesi, Stabat Mater
Zondag 19 september Grote Kerk 10.00u	Ds. J. Schelling Crèche, Kindernevendienst Autorijdienst: Herman Valk tel: 06-27255945
Grote Kerk 19.00u	Zomeravondmuziek: Choral Evensong

<p>Zondag 26 september Grote Kerk 10.00u Avondmaal</p> <p>Grote Kerk 19.00u</p>	<p>Startzondag Ds. W. Van Dijk-Heij Crèche, Kindernevendienst, OJ Autorijdienst: Milko Schotvanger tel: 06-22959024</p> <p>Vesper met de Oude Bavo Cantorij o.l.v. Anton Pauw; werken van Nederlandse componisten; o.a. 'In het laatste der dagen' (muziek bij Jesaja 2) van A. Pauw</p>
<p>Zondag 3 oktober Grote Kerk 10.00u</p>	<p>Ds. W. Verschoor Crèche, Kindernevendienst (alleen voor jongste groep) Autorijdienst: Jeannine Verhagen tel.: 5275292</p>

De nieuwe NBV

Er ligt een nieuwe bijbel klaar bij de drukker. Als ik dat tegen mensen zeg krijg ik nog wel eens te maken met opgetrokken wenkbrauwen. 'Alweer'? zeggen mensen vaak. Of er wordt een grap gemaakt dat het Bijbelgenootschap zo wel heel makkelijk aan het geld komt, gewoon om de paar jaar een nieuwe bijbel uitgeven...

Bij ons thuis ontkom je niet aan deze bijbel. Maar niet alleen 'mijn Stefan' droeg zijn steentje bij, maar ook heel wat andere gemeenteleden uit onze wijk. Wist je dat? Er werkt namelijk een heel aantal mensen uit onze gemeente bij het NederlandsVlaams Bijbelgenootschap dat aan de Zijlweg kantoor houdt.

Ik geef toe, het is wellicht wat verwarrend, al die verschillende bijbelvertalingen. En het klopt ook niet helemaal dat er een nieuwe

bijbelvertaling uitkomt, want strikt genomen is de NBV21, zoals die nieuwe bijbel heet, een verbeterde versie van de NBV uit 2004. Het zit namelijk zo: toen de Nieuwe Bijbelvertaling uitkwam in 2004, heeft o.a. de Protestantse Kerk gevraagd om de feedback die erop zou komen heel serieus te nemen en het te verwerken in de volgende versie. Dat heeft het Bijbelgenootschap beloofd en de NBV21 is daar het resultaat van. De Bijbel is dus niet helemaal opnieuw vertaald uit de grondteksten, maar alle reacties die gekomen zijn op de Bijbel (en dat waren er heel wat!) zijn bekeken en afgewogen. In die zin is de NBV21 een prachtig project want deze bijbel is tot stand gekomen door de betrokkenheid van heel wat mensen.

En je kunt je afvragen: hoe anders is deze NBV21? Wellicht heb je in het nieuws al gehoord (het was een paar maanden geleden zelfs op het journaal) dat de eerbiedshoofdletter terug van weggeweest is. Het Bijbelgenootschap heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van hij/Hij als het over God en Jezus gaat. En wat bleek? In de praktijk gebruiken de meeste mensen een hoofdletter. Bijna overal in kerkelijk Nederland werden eerbiedshoofdletters gebruikt voor God, behalve in de Bijbel. Omdat deze revisie goed moest aansluiten bij de huidige gewoontes en tradities is de eerbiedshoofdletter weer teruggekomen.

Naast die hoofdletter zijn er nog twaalfduizend wijzigingen doorgevoerd. Die wijzigingen hebben te maken met:

- Nieuwe bijbelwetenschappelijke inzichten.
- Meer concordant vertalen, dat wil zeggen dat de woorden uit de bronteksten op een vaste en herkenbare manier worden weergegeven in de vertaling als dat van belang is voor het begrip van de tekst.
- Bij deze vertaling is er nog meer rekening gehouden met dat de vertaling niet te veel onnodig invult voor de lezer. Zonder interpretatie kan je natuurlijk niet vertalen, maar er is extra gelet op dat deze vertaling een open formulering heeft.
- De NBV uit 2004 is qua Nederlands van hoge kwaliteit. In de

NBV21 is die kwaliteit gekoesterd en waar mogelijk versterkt. Af en toe bleken er kleine schoonheidsfoutjes in de tekst te staan; die zijn verbeterd.

Op de website <https://nbv21.nl/vertaalsoorbeelden> zijn veel voorbeelden te vinden van veranderingen in teksten. Ik zal er hier een paar weergeven.

Het evangelie volgens Matteüs 10:29

NBV	NBV21
Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer als jullie Vader het niet wil.	Wat kosten twee mussen? Zo goed als niets. Maar er valt er niet één dood neer buiten jullie Vader om.

Toelichting NBG:

Matteüs 10:29 is een van de meest bekritiseerde verzen in de NBV. Veel lezers struikelen over de frase ‘als jullie Vader het niet wil’. Want als een mus wél dood neervalt, is dat dan de wil van God?!

In de brontekst is die ‘wil’ niet expliciet aanwezig, er staat letterlijk ‘zonder de Vader’. Veel critici van de NBV vullen ‘zonder de Vader’ liever in als ‘zonder dat de Vader er weet van heeft’. Dat past beter bij hun voorstelling van God. Maar specialisten van het Grieks hebben laten zien dat het hier gaat om een vaste uitdrukking, die wijst op Gods betrokkenheid bij wat er gebeurt.

Toch kun je die betrokkenheid voorzichtiger formuleren. Meer open. Dat kan met de frase ‘buiten jullie Vader om’. Dat is een nauwkeurige vertaling die tegelijk iets meer ruimte voor de lezer biedt.

Het evangelie volgens Johannes 1:17

NBV	NBV21
De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.	De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

Toelichting NBG:

Ook op dit vers in de NBV is door veel mensen gereageerd. Betekent het woordje ‘maar’ dat er in de wet van Mozes geen goedheid en waarheid te vinden is? En waarom is voor ‘goedheid’ gekozen en niet voor de bekende weergave ‘genade’?

In de revisie hebben we inderdaad gemeend dat dit vers nog net iets beter kan. Het woord ‘genade’ is hier op zijn plaats, omdat dit een omvattender begrip is dan ‘goed’. En omdat het hier niet gaat om een tegenstelling maar om een overtreffing, kun je dat ook goed met alleen een komma uitdrukken. Dan is de invulling met ‘maar’ niet meer nodig. Het gevolg: een iets opener vertaling.

Alles wat leeft verandert. De NBV21 en de reacties die er ongetwijfeld op zullen komen laten zien dat de Bijbel leeft in Nederland. Want sommige mensen vinden het vervelend dat teksten veranderen, bepaalde Bijbelpassages liggen ons zo na aan het hart. Anderen vinden bepaalde vertaalkeuzes juist weer een stap achteruit.

Ikzelf word aan de ene kant geraakt door de gedachte aan de vele mensen die hun ideeën en vertalingen naar het Bijbelgenootschap hebben opgestuurd. Wat een betrokkenheid! En aan de andere kant, raakt het me dat de mensen van het Bijbelgenootschap al die reacties serieus hebben genomen en in vele gevallen hebben verwerkt in de NBV21.

Ik geloof dat we met de NBV21 een bijbel zullen hebben waarmee we weer een stap dichterbij de brontekst en dichterbij de verbinding met onze eigen wereld komen. Ik kijk er naar uit om er straks in te kunnen bladeren en er uit te kunnen lezen.

Kijk alvast op www.nbv21.nl voor een eerste kijkje in de NBV21

Willemijn van Dijk-Heij

Uit de wijk

Bijzonderheden bij de diensten

Op **zondag 19 september** heten we in onze dienst een bijzondere voorganger welkom: ds. Johan Schelling. Hij is predikant van de Fonteinkerk hier in Haarlem en werkt ook mee aan het Stads klooster. Fijn dat hij deze zondag onze voorganger is.

In de middag van 19 september is er om 14.30u in de Bavo de jaarlijkse Regenboogviering. Van harte aanbevolen! Verdere informatie hierover treft u verderop in dit blad.

Op **zondag 26 september** vieren we met elkaar de start van een nieuw kerkelijk seizoen. Anders dan vorig jaar voelt deze zondag ook echt als een nieuwe start. Hoewel wat betreft de bestrijding van corona het einde nog niet in zicht is, kunnen we gelukkig wel veel meer samen gemeente zijn dan een jaar geleden.

Dat samen gemeente zijn zal deze zondag centraal staan. Naast dat we avondmaal zullen vieren, zal Clazien Verheul bevestigd worden als ouderling scriba van de Algemene Kerkenraad. Als afsluiting van de Vredesweek heeft deze dienst het thema: een toekomst van vrede. En als klap op de vuurpijl zullen we na de dienst koffie gaan drinken en zal er een klein programma zijn. Wat zal het fijn zijn om weer eens koffie te kunnen drinken met elkaar. Dat voelt heel feestelijk. Daarom zal er ook iets lekkers bij de koffie zijn.

Bij dit alles zal er uiteraard ook rekening gehouden worden met de dan geldende coronaregels.

Deze maand heeft u de kans om elke zondagavond weer mooie zomeravondvieringen bij te wonen. Er staat weer prachtige muziek centraal, van harte aanbevolen.

Uitzending Kliederkerk

Op 1 september wordt er in samenwerking met de EO en de landelijke Protestantse Kerk in de Nieuwe Kerk een opname

gemaakt voor een Kliederkerk-uitzending. Jeugdpastor Peter en ds. Willemijn zullen samen met een aantal kinderen en hun (groot)-ouders een mooie uitzending gaan maken die te zien is op 12 september in de ochtend op NPO1. Het verhaal dat centraal staat bij deze Kliederkerk is het verhaal van Mozes, het volk, het bittere water dat drinkbaar wordt en het manna uit de hemel in de woestijn. Deze uitzending zal een leuk inkijkje geven in de Haarlemse Kliederkerk. Dat wilt u vast niet missen!



Ds. Willemijn van Dijk-Heij

OJ

Vanaf zondag 12 september start de OJ weer. Alle jongeren van 12-16 jaar zijn van harte welkom. We starten in de kerk en gaan voor de preek naar onze eigen dienst. We komen eenmaal in de twee weken bij elkaar. We starten met de thema's 'De bijbel' en 'De aartsvaders'. Op zondag 10 oktober gaat de OJ dienst NIET door vanwege een wisseldienst in de Remonstrantse kerk. Hiervoor in de plaats wordt een activiteit en overnachting in de Bavo georganiseerd op de avond en nacht van 2-3 oktober. Meer informatie hierover volgt nog.

De OJ-leiding (Marijke Nederkoorn, Marianne Immink, Stefan van Dijk en Marianne Kool)

Uitnodiging lunch in de Waalse Kerk 7 september

Op dinsdag 7 september is er geen theemiddag, maar zijn we uitgenodigd om te komen lunchen in de Waalse Kerk (Begijnhof 30). De middag begint om 12.00u. Na de lunch zullen we luisteren naar

prachtige orgelmuziek en is er ruimte om samen rondom het orgel wat liederen te zingen.

Voor deze lunch vragen we een eigen bijdrage van € 5,- U kunt zich opgeven bij Hester Wesselius: 06-29307589. Vervoer op eigen gelegenheid.

Data theemiddagen

De theemiddagen zijn alweer een tijdje begonnen. Eens in de twee weken ontmoeten we elkaar op dinsdagmiddag in de Nieuwe Kerk. Meestal praten we elkaar bij onder het genot van koffie/thee en iets lekkers. Ongeveer één keer in de maand vindt er een activiteit plaats. Dit zal van tevoren worden aangekondigd via de mededelingen in de kerkdienst. Hieronder volgt een overzicht van de data waarop de theemiddagen plaatsvinden: 21 september, 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december en 4 januari van 14.00-15.30u.

Oproep: gastsprekers voor theemiddag

Tijdens de theemiddag luisteren we graag naar elkaars verhalen, maar ook naar die van anderen. In onze gemeente is veel kennis en expertise aanwezig; het zou mooi zijn als we die kennis met elkaar kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Dus heeft u bijvoorbeeld vanuit uw werkende leven interessante verhalen en wilt u daar graag eens over komen vertellen of iets laten zien? Dan kunt u zich opgeven bij ouderenpastor Esther van Bijsterveld via tel. nr. 06-18154610 of via ouderenpastor@pghaarlem.nl. De lengte van uw spreektijd is in overleg.

Esther van Bijsterveld

Vanuit het kerkelijk bureau

Maandag 30 augustus hebben we met een lunch in de Nieuwe Kerk afscheid genomen van onze hoofdredacteur Anne-Maaïke

Ekkelkamp. Zij heeft samen met haar man een huis gekocht in Dedemsvaart en is daar ondertussen naar toe verhuisd. Dit viel niet te combineren met werken in Haarlem en daarom heeft zij besloten op zoek te gaan naar een baan in de buurt van Dedemsvaart. Dit betekent tevens dat we op zoek gaan naar een nieuwe medewerker voor de communicatie. Binnenkort wordt de vacature geplaatst en hopen we een geschikte kandidaat te werven.

Het Flentrop-orgel in het koor van de Grote Kerk is bijna gereed. In de maand september vinden diverse vespers plaats in het koor en kunt u het orgel horen. In de maand september starten ook de werkzaamheden aan het Müllerorgel. Je leest hier meer over in het bericht van de Gemeente Haarlem.

In de zomermaanden wisten iets meer bezoekers dan in 2020 de Grote Kerk weer te vinden. We hebben veel Nederlandse en Europese gasten mogen ontvangen. We ontvingen ongeveer de helft van het aantal bezoekers ten opzichte van de zomer van 2019. Voor een jaar waarin we nog steeds te maken hebben met een pandemie zijn we niet ontevreden! In de maand september staat er weer veel te gebeuren in de Grote Kerk. Naast de kerkdiensten en de zomeravondvespers is de kerk vrij toegankelijk tijdens het open monumentenweekend op 11 en 12 september en de Bavodag op 2 oktober. De expositie Haerlem en Hollant is afgelopen en medio september wordt er in samenwerking met de Vishal een nieuwe expositie ingericht. Houdt de website in de gaten voor meer informatie over deze expositie.

Als laatste nog een tip. Vrijdag 27 augustus was ik namens de PG Haarlem samen met enkele collega's bij de opening van de tentoonstelling Geloven in geluk in de Koepelkathedraal. Een prikkelende tentoonstelling die je doet nadenken over wat is geluk voor jou. Naast de tentoonstelling zijn er in de komende maanden ook nog diverse lezingen, concerten en workshops binnen dit thema. Na de opening hebben we de tentoonstelling deels bezocht en dat smaakte naar meer. Wij gaan zeker een keer terug om de gehele tentoonstelling te bekijken en bevelen hem van harte aan!

Restauratie Christian Müllerorgel van start

Vanaf 2 september starten de restauratie werkzaamheden aan het historische Christian Müllerorgel. Het orgel in de Grote Kerk stamt uit 1738 en is eigendom van de gemeente Haarlem. De orgelkast en de orgelpijpen van het indrukwekkende instrument zijn ernstig vervuild en aangetast door vleermuisuitwerpselen en door de bonte knaagkever. De orgelpijpen zijn aangetast door vleermuisurine. Het urinezuur vreet zich door de laag van tinfoolie heen en dreigt op den duur de structuur van de originele pijpen aan te tasten met nog grotere schade tot gevolg. Daarnaast veroorzaakt de bonte knaagkever schade aan het beeldhouwwerk.

Vleermuizen beschermd

De herstelwerkzaamheden beginnen op 2 september. Het in orgelbouw en restauratie gespecialiseerde bedrijf Flentrop laat allereerst een steiger plaatsen voor het orgel zodat de pijpen goed bereikbaar zijn. Een aantal pijpen wordt afgevoerd naar de werkplaats van Flentrop en komt na herstel terug. Ook worden er werkzaamheden uitgevoerd om toekomstige schade door de bonte knaagkever en vleermuizen te voorkomen. Samen met een ecologisch onderzoeksbureau is naar een oplossing gezocht om te voorkomen dat de vleermuizen zich in de kerk ophouden. Voor deze beschermde diersoort zijn speciale overwinteringskasten geplaatst op andere plekken in de kerk met een directe verbinding naar buiten.

Orgel blijft 'open'

De werkzaamheden duren ongeveer zes tot acht maanden. Tijdens het werk blijft het orgel bespeelbaar. Na de restauratie is de verwachting dat de orgelpijpen minimaal 40 jaar mee kunnen. Voor meer informatie kijk op: www.haarlem.nl

Joke Rooseboom

Monumentenweekend 11/12 september

Ook onze kerk is geopend

Het landelijke thema dit jaar is : mijn monument is jouw monument. Daarmee sluiten we aan bij het thema van de Europese monumentendagen: 'Inclusive Heritage'. Gebouwen waar iedereen gelijk is en gelijk behandeld wordt.

Zoals ieder jaar is onze publiciteitscommissie aanwezig met de gemeentetafel, waar informatie gegeven wordt over onze kerkelijke gemeente. We willen ook in gesprek komen met bezoekers over dit thema: is dit ook jouw monument? waarom wel, waarom niet? Vindt u dat iedereen die naar de Bavo komt als gelijke wordt waargenomen?

We zouden het fijn vinden als u langs komt of eventueel ook een uurtje achter de tafel wilt staan. (contact: Nelleke Bouma, nelleke@fortwachters.nl)

Rosmarie Neff

Vredesweek 18 - 26 september

'Op weg naar een inclusieve samenleving'

In Haarlem nam de Antonius gemeenschap (Groenmarktkerk) in 2018 het initiatief om een Vredesverklaring op te stellen die oproept tot: 'een vreedzaam en respectvol samenleven. Dat is de basis, niet alleen van onze diverse religieuze tradities maar ook hoe wij met elkaar om willen gaan'. In samenwerking met Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, roept de Antonius gemeenschap alle ondertekenaars op om elk jaar deze intentie om te zetten naar een vredesgerichte activiteit.

Sindsdien hebben tientallen Haarlemse organisaties deze Vredesverklaring ondertekend, ook onze Protestantse gemeente.



Voor de komende Vredesweek heeft de Antonius gemeenschap samen met PAX (een samenwerkingsverband tussen het Interkerkelijk Vredesberaad IKV, en Pax Christi) een veelzijdig programma samengesteld, waarin we kunnen nadenken over inclusief samenleven en het ook kunnen meemaken.

Hieronder een paar tips. Het volledige programma staat in de folder die in de kerk ligt. En kijk ook in de kranten!

18/9: 16.00u aperitief voor de ziel. Een korte dienst met ontmoeting in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14

19/9 :14.30u Diversiteitsviering Grote Kerk

20/9 :12.30u Vredesgebed voor stad en wereld, Groenmarktkerk

21 en 24/9: 12.30u woord- en gebedsdienst Groenmarktkerk

25/9: 14.00u concert Gospelkoor PataPata, IBKC wijzer Vilniusstr. 2

26/9: 16.00u Stilteconcert Groenmarktkerk

Wat is er nog meer?: vrouwenvoetbal, de toegankelijke stad, een multi-culturele middag en kerkdiensten in het kader van de Vredesweek. Voor meer informatie: www.antonius-gemeenschap.nl

Rosmarie Neff

Regenboogviering

Zondag 19 september 2021, aanvang 14.30u

Thema: de liefde wint?

Het begint al een echte traditie te worden in Haarlem: de Regenboogviering in de mooie Grote Kerk als aftrap van de Vredesweek.

In samenwerking met de Regenboogcoalitie organiseren we een gezamenlijke viering voor een ieder die wil komen, waarbij de veelkleurigheid en de seksuele diversiteit van Haarlem Regenboogstad centraal staan en waar iedereen zichzelf kan zijn.

Het wordt een prachtige viering met sprekers, waaronder Isjed Hussain en Nouria Nadal (islamitische achtergrond), Frans Bossink

en Mara van Limbeek. En met muziek van de Twentse band ENorm en het multiculturele gospelkoor Pata Pata uit Haarlem. Religieus of niet religieus, iedereen is welkom!

Aanvang: 14.30u, inloop vanaf 14.00u, reserveren (week van tevoren): www.bavo.nl

Tom de Haan



Een topmaand van de zomeravondmuziek

De zomeravondmuziek geeft de muzikliefhebbers weer heel veel moois in de maand september. Op 5 september een eerste optreden in de Bavo van het bekende Capella Gudula Lochem o.l.v. Els Dijkerman met koormuziek van Sweelinck en Praetorius. Een week later, op 12 september voeren Michelle Mallinger (sporaan), Martine Straesser (alt) en het Ensemble Kabinet o.l.v. Daniel Booth het Stabat Matar van Pergolesi uit. Op 19 september mag dan eindelijk de eerste Choral Evensong van dit zomerseizoen uitgevoerd door het Roder Jongenskoor. Dit seizoen sluiten we af met een feestelijke vesper waarin de Oude Bavo Cantorij werken van Nederlandse componisten zal zingen.

Zoals u weet wordt de Zomeravondmuziek volledig gefinancierd uit de opbrengst van collectes en donaties. We maken dit jaar een financieel moeilijk jaar door omdat in de maanden juni en juli het aantal bezoekers nog beperkt was. Daardoor was de opbrengst uit de collectes veel lager dan eerdere jaren. We hopen dan ook op uw komst en gulle gift in september!

Tot slot nog wat huiselijkheden. Na dit seizoen zal Anneke Abma mij opvolgen als voorzitter a.i. van de commissie Zomeravondmuziek. Rinze Marten Witteveen treedt terug als lid theologische ondersteuning. Hij wordt opgevolgd door Willemijn van Dijk – Heij. Vanaf deze plaats wil ik Anneke en Willemijn heel veel plezier en succes toewensen in hun functies en Rinze Marten van harte bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren!

Erik van der Starre
Voorzitter a.i. en PR Zomeravondmuziek

Middaggebed

Tot rust komen in de Bavo

Ook in de maanden september en oktober 'Middaggebed' op maandag tot en met zaterdag van 12.45u – 13.00u.

Ontsnappen aan de Haarlemse hectiek en spiritueel opladen kan dagelijks in de Bavo. In deze maanden is daar van maandag tot en met zaterdag vanaf 12.45u een kwartier rust in de vorm van een korte dienst. Vrijwilligers uit veel verschillende kerken uit Haarlem en omgeving werken hieraan mee. Het is een samenkomst met orgelspel, het zingen van (Taizé)-liederen, een bijbellezing, gebed, gedicht en de zegen.

Wie dat wil kan napraten in de koffiehoek, een bezoekje brengen aan de Mariakapel voor meditatie of om een kaarsje aan te steken.

Alice Nederkoorn

Bedankt

Bedankt voor de prachtige bloemen en de mooie kaarten, die ik mocht ontvangen. Jur en Marjan Visser hebben de bloemen gebracht.

Het ging goed met me, maar helaas door de val in de tuin ben ik weer bij af. Ik heb nu besloten om naar een appartement te verhuizen.

Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,
Alie Schaafsma

Van de wijkdiaconie

‘Binnenstebuiten’

Veel mensen hebben het gevoel dat we in een post coronatijd zijn beland en dat merken we. Wanneer ik Haarlem binnenkom, dan zie ik dat de terrassen weer open zijn, je kunt in het centrum weer lekker winkelen zonder mondkapjes op en als kerkganger mag ik op zondag weer naar de kerk.

Mij is gevraagd om een column te schrijven over mijn werkzaamheden en bezigheden als diaconaal werker. Ik vind dit best spannend, het is namelijk ook mijn eerste column. In de coronatijd ben ik veel op pad geweest met Nelleke de Bress en Johan Neeleman. We zijn bij mensen langs de deuren gegaan om hen soep en een gesprek aan te bieden. Nee, we zijn geen Jehova getuigen, maar eenzaamheid is een reëel probleem! Met name tijdens de lockdown zagen wij dat veel mensen langzaam zichzelf gingen opsluiten in huis. Voor veel mensen die wij spraken, was het een soort break in de dag dat er plotseling iemand voor de deur stond met name om te luisteren. Veel mensen hebben het beeld dat wij, kerkelijke mensen, het altijd beter weten en altijd de oplossing voor handen hebben. Kortom: bekeert u en geloof.

Wat een verademing wanneer ik hen vertel dat ik niet niet om die

reden voor de deur sta. Maar dat wij simpelweg soep uitdelen en openstaan voor een laagdrempelig gesprek. Dit keer geen kerkblad en een preek. In plaats daarvan een soepje en een luisterend oor. Wat mij opviel is dat mensen op deze manier een heel ander beeld krijgen van de kerk. In plaats van een kerk die naar binnen gekeerd is, krijgen ze een beeld dat de kerk naar buiten treedt om naast de mens te gaan staan.

Dit is hoe ik denk over mijn geloof, het zou ons binnenstebuiten moeten keren.

Wij hebben als kerkgemeenschap iets te bieden. Ik heb het dan niet zozeer over de soep, die overigens ook lekker smaakt. Geloof, hoop en liefde. Doordat we in Haarlem op verschillende plekken in contact mogen komen met mensen mogen wij dit met hen delen. Een kerk die binnenstebuiten is, die staat ook tussen de mensen.



Project Praatje Pot

Namens de Diaconie Haarlem doe ik bij deze ook een oproep. Ik ben op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag in contact willen komen met andere Haarlemmers. Lijkt het je leuk om op een aantal dagen langs de deuren te gaan met een soepje en een praatje? Ik hoor het graag!

Inschrijven kan voor de volgende datums: 30 september, 14 oktober, 28 oktober, 11 november, 25 november 9 december. Exacte tijdstip volgt na aanmelding. Meestal gaan we op pad na 13.00u.

Je kunt je opgeven voor één of meerdere dagen door te mailen naar Kasper@diaconiehaarlem.nl of te whatsappen/bellen naar

06-25231544.

Kasper Koekenbier
Diaconaal werker, Protestantse Gemeente Haarlem

Collectebonnen

Collectebonnen kunt u bestellen door een bedrag van € 10,50, € 20,50 of € 40,50 per kaart over te maken naar IBAN: NL 85 RABO 0373 711 492 ten name van Commissie Collectebonnen Prot. Gem. Haarlem. Contactpersoon: de heer G.M. Hozee, tel: 536 03 10.

De collectedoelen en de verantwoording van de opgebrachte collectes vindt u achterin dit blad.

Protestantse Gemeente

Vorming en Toerusting

We hopen dat we dit najaar weer 'gewoon' een aantal avonden bij elkaar kunnen komen om inspirerende verhalen te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Er is een gevarieerd programma, gedeeltelijk in samenwerking met Inspirerende Bronnen Schalkwijk. We beginnen in september met een avond over duurzaam leven: Hoe kunnen we beter omgaan met de schepping, ook als kerk? Maurits Groen, uit Haarlem, is dan onze gast. Hij is o.a. bekend van de op zonne-energie werkende WakaWakalamp, en was een paar jaar geleden nummer 1 van de Duurzame 100 van dagblad Trouw. De avond is woensdag 29 september in de Ontmoetingskerk aan de Frankrijkklaan, om 20.00u.

Op dinsdag 26 oktober gaat het over de NBV21, de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling, met Lourens de Vries, Jaap van Dorp, Stefan van Dijk en Clazien Verheul - allen gemeenteleden en allemaal betrokken bij de revisie van de NBV.

Woensdag 24 november komt Kees Posthumus naar de Nieuwe Kerk, met zijn nieuwste voorstelling, over de werken van barmhartigheid: Alle 7 goed!

Clazien Verheul, namens de commissie Vorming en Toerusting

Rouwgroep 'Leven met verlies'

Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met het verlies van een dierbare: een ouder, een partner, een broer of zus, een kind. De impact van zo'n verlies op het leven kan enorm zijn, waarin het rouwen een proces is van vallen, opstaan en proberen door te gaan zonder die geliefde. Soms kan het fijn zijn om in dat rouwproces anderen te ontmoeten die ook een dierbare hebben verloren. Vaak roept het rouwproces van de ander veel herkenning op, waardoor het gevoel kan ontstaan dat je er niet alleen voor staat: er zijn mensen in je omgeving die door eenzelfde, herkenbaar proces heen gaan.

Dit najaar start er vanuit onze Protestantse Gemeente Haarlem een nieuwe rouwgroep onder leiding van ds. Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van Bijsterveld. Deze rouwgroep is bedoeld voor iedereen die langer dan een jaar geleden een geliefde heeft verloren. In vier bijeenkomsten zullen we naar elkaars verhalen luisteren en zullen we thema's bespreken rondom rouw en verlies. In de vijfde bijeenkomst sluiten we de rouwgroep af met een gezamenlijk etentje.

Praktische informatie:

Waar: de Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4

Data: dinsdag 12 en 26 oktober; 9 en 23 november

Tijd: om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven zich bij de rouwgroep aan te sluiten, is de rouwgroep in principe van 19.30-21.30u. Mocht blijken dat alle deelnemers ook overdag beschikbaar zijn, kijken we in overleg naar welk moment in de week we de rouwgroep verschuiven.

Opgeven kan tot 5 oktober bij ds. Willemijn (predikant@bavo.nl of 06-12874781) of bij Esther (ouderenpastor@pghaarlem.nl of 06-18154610). In de week voorafgaande aan de eerste bijeenkomst zullen we de deelnemers informeren hoe laat we bij elkaar komen.

Willemijn van Dijk-Heij en Esther van Bijsterveld

Vanuit Stem in de Stad: koffie en koek gezocht!

“Welkom, kom verder! Kan ik iets voor u betekenen? Wilt u een kopje koffie?” Zo klinkt het op de drempel van het Aanloopcentrum van Stem in de Stad, de hele ochtend lang. Binnen de (steeds veranderende) mogelijkheden verwelkomen we onze gasten met koffie en wat lekkers. Stem in de Stad blijft dit doen, dag aan dag, week aan week: trouw zijn aan mensen die bij Stem even de luwte opzoeken in een soms stormachtig bestaan.

Of we ontmoeten mensen die juist even wat reuring kunnen gebruiken in een verder erg stil leven. Hoe dan ook, in dit werk ontdek ik de oude waarde van trouw aan mensen, de waarde van loyaliteit aan mensen die soms het vertrouwen kwijt zijn.

Loyaliteit – die voelen we niet alleen naar onze gasten, maar ook vanuit de vele verschillende geloofsgemeenschappen in Haarlem en omgeving.

Eén van de manieren hoe u als gemeenschap voor ons iets kunt betekenen is heel concreet: we hebben koffie en koek nodig.

Daarom vraag ik u namens Stem in de Stad: “Wilt u voor ons gemalen koffie (en eventueel koekjes) verzamelen?”

Daarmee maakt u het ons mogelijk om trouw te blijven aan de mensen die dat hard nodig hebben!

Als u een en ander verzameld heeft en wilt doneren, neem dan contact op met info@stemindestad.nl of 023-5342891.

Namens alle mensen bij Stem in de Stad dank ik u bij voorbaat en wens ik u het beste toe!

Met vriendelijke groet,
Joost van den Bogert
Pastoraal manager

Ingezonden

Studieavond met ds. Kees van Velzen

‘Van wie is Israël?’

Op woensdag 22 september is er in Haarlem een studieavond met ds. Kees van Velzen, werkzaam bij stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Van wie is Israël?. De bijeenkomst vindt plaats in de Koningkerk, Kloppersingel 57, 2021 CS Haarlem. Aanvang om 20.00u, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Cabaret Kwatsch

Een uniek joods cabaretduo

Al 17 jaar lang vormen David Simon en Menno van der Reis in Nederland een uniek cabaretduo. Een duo dat zich met tekst en muziek richt op een speciale doelgroep, t.w. Joods Nederland. David startte als student in de jaren 60 met het studentencabaret Kwatsch.

In 2004 werd dit cabaret nieuw leven in geblazen. Aanvankelijk zou een deel van de groep van toen deelnemen, maar aangezien enkelen hun verplichtingen elders hadden kwam dat niet van de grond. David vroeg toen Menno om hem aan de piano te begeleiden. De rol van laatstgenoemde was nog niet zo uitgekristalliseerd als nu. Totdat Menno zelf teksten ging schrijven en voordragen. En daarmee ontstond het huidige Cabaret Kwatsch, dat inmiddels langer bestaat dan de oerversie.

De kracht van Kwatsch zit 'm in het spontane, in de directe interactie met het publiek, in het feit dat beide heren geen voorbedachte en uitgekiende voorstelling brengen. Ze spelen in op datgene wat tijdens de voorstellingen gebeurt. En juist dat houdt het voor hen aantrekkelijk, want iedere voorstelling is weer anders omdat u, als publiek, telkens ook anders reageert.

Cabaret Kwatsch is te zien op zondagmiddag 3 oktober 2021 in de Adventskerk Aerdenhout. De voorstelling begint om 16.00u, duurt ca. 60 minuten en kent géén pauze.

Gratis toegang, vrije gift na afloop.

Aanmelding: tel. 06-49782303 of e-mail

pieterjoostesvries@hotmail.com

Wie helpt mij verder?

Mijn naam is Els van den Berg, Ik haak sinds 2018 leuke gehaakte dieren sleutelhangers. De opbrengst is voor de Hersenstichting. Mijn schoonzoon heeft MSA een zeldzame hersenziekte. Door deze sleutelhangers te verkopen wil ik ook het verhaal vertellen dat onderzoek hard nodig is. De teller staat inmiddels al op € 10.000. Dit kunt u zien op <https://actie.hersenstichting.nl/actie/els-van-den-berg>

Wie kan mij helpen aan sleutelringen of katoen nr 8. Misschien heeft u nog op zolder een zakje katoen liggen of in een la nog sleutelringen die u niet meer gebruikt? U kunt het afgeven in de winkel van de Grote Kerk t.a.v. Els vd Berg. U zou mij er een heel groot plezier meedoen.

Els van den Berg

Collectes

Opbrengsten

Datum	Diaconie	Kerk	Vesper
6 juni	€ 145,60	€ 117,96	€ 118,00
13 juni	€ 105,00	€ 333,00	€ 92,90
20 juni	€ 102,95	€ 131,55	€ 111,15
27 juni	€ 122,90	€ 155,20	€ 105,40
4 juli	€ 191,55	€ 323,35	€ 263,25
11 juli	€ 158,80	€ 120,10	€ 664,52

18 juli	€ 142,17	€ 111,67	€ 150,40
25 juli	€ 82,5	€ 87,50	€ 446,85

Collectedoelen

5 september	1e Diaconie - Werelddiaconaat - Ghana, een sterke kerk op een kwetsbare plek 2e Kerk
12 september	1e Diaconie 2e Kerk - JOP Jeugdwerk, Kliederer in de kerk
19 september	1e Diaconie - Zending - Syrie: De kerk als plek van hoop en herstel 2e Kerk
26 september	1e Diaconie -Vredesweek - Israel en Palestina: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 2e Kerk
3 oktober	1e Diaconie — Stem in de Stad 2e Kerk - Kerk en Israel, verbonden door gesprek en ontmoeting

Volgend kerkblad

De uiterste inleverdatum voor het volgende wijkblad (september):

donderdag 23 september 2021

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig aan te leveren. Bij voorkeur per e-mail, fysieke post en adreswijzigingen voor postadressen s.v.p. per adres kerkelijk bureau.

Contact

Grote Kerk	Kerkelijk bureau Grote Markt 22 2011 RD Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl <i>Bezoek: ma t/m vr 10-17u</i>
Nieuwe Kerk en wijkgebouw	Nieuwe Kerkplein 32 2011 ZT Haarlem	553 20 40 info@bavo.nl
Kosters	Bas Romeijn Ruud Balkenende	06 - 24 88 23 00 06 - 23 35 28 70 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad	Stéphan Thijs (voorzitter)	voorzitter@bavo.nl
	Gert Dannenberg (Scriba)	06 - 27 48 10 31 scriba@bavo.nl
Wijkpredikant	ds. Willemijn van Dijk- Heij	06 - 12 87 47 81 predikant@bavo.nl <i>di-middag en woe vrij</i>
Ouderenpastor	Esther van Bijsterveld	06 - 18 15 46 10 ouderenpastor@pg haarlem.nl
Jongerenpastor	Peter van der Beek	06 - 52 32 27 41 jeugd pastor@pg haarlem.nl
Diaconaal werker	Kasper Koekenbier	06 - 25 23 15 44 Kasper@diaconie haarlem.nl
Missionair predikant	ds. Tom de Haan	06 - 16 47 40 41 tjdhaan@gmail.com
Oude Bavo Cantorij	Anton Pauw (cantor)	06 - 15 37 83 74 NL26 INGB 0005 5151 66

Protestantse Gemeente Haarlem	NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken	
Wijkkas	Lodewijk Houthoff (penningmeester)	06 - 41 21 96 36 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 0000 5985 81 Prot. Gem. Haarlem- Centrum
Diaconaal bureau	Zomerkade 165 2032 WC Haarlem	531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05
Wijkdiaconie	Marianne Immink (voorzitter)	527 27 50 marianne@hes-immink.nl
	Govert Jeronimus (penningmeester)	NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Crèche	Nelleke Bouma	531 77 87 nelleke@fortwachters.nl
Kindernevendienst	Barbara van de Pol	06 - 22 05 45 07 barbaravandepol@gmail.com
Autorijdienst	Herman Valk (coördinator)	524 06 48
Publiciteit	Jan van der Laan	531 69 52 hcvdlaan@planet.nl
Redactie kerkblad	José van Ophem	06 - 40 94 12 33 kerkblad@bavo.nl
Stem in de Stad	Nieuwe Groenmarkt 22 2011 TW Haarlem	534 28 91 info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente		

