

Inspirerende Bronnen



De gezamenlijke kerken van Haarlem Schalkwijk nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een aantal activiteiten die in het najaar van 2022 in de wijk worden georganiseerd. Inspiratie om de hoek!

Agenda najaar 2022

- DO 22 september | Lezing 'De toekomst van de kerk?!'
- WO 5 oktober | Spiegelreis: een moslim en een christen op reis door elkaars geloof
- WO 9 november | Lezing 'Omgaan met verlies en rouw'
- WO 30 november | Mediteren over het Onze Vader

Lezing 'De toekomst van de kerk?!' | Tabitha van Krimpen

Donderdag 22 september | 20.00 uur

Tabitha van Krimpen is 'jonge theoloog des Vaderlands', maar ook bedrijfskundige. Zij deelt met ons haar visie op de kansen en mogelijkheden van de kerk van morgen. Die zijn er volgens haar genoeg, maar mogelijk vragen nieuwe tijden wel om nieuwe vormen! Zij vindt dat de kerk veel beter in marketing kan worden.



Spiegelreis: een moslim en een christen op reis door elkaars geloof | Enis Odaci en Herman Koetsveld

Woensdag 5 oktober | 20.00 uur

Een moslim en een christen op reis door elkaars geloof. Moslim Enis Odaci (voorzitter stichting Humanislam en zakelijk leider NieuwWij.nl) en christen Herman Koetsveld (predikant in de Westerkerk te Amsterdam) vertellen over hun spiegelreis waarin ze elkaars geloofsplekken bezoeken. Ze gaan op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen. Het is een reis vol verbazing, ongemak en ontroering.

Deze avond wordt in samenwerking met de commissie Vorming en Toerusting van wijk Centrum georganiseerd.



Lezing 'Omgaan met verlies en rouw' | Frances Nuijen

Woensdag 9 november | 20.00 uur

November is een maand waarin we stilstaan bij onze dierbaren die zijn overleden. Francis Nuijen is geestelijk begeleider en coach. Ze helpt mensen hun verlies onder ogen te zien en met pijn om te gaan. Op deze avond vertelt zij meer over omgaan met verlies en rouw.



Mediteren over het Onze Vader | Kick Bras

Woensdag 30 november | 20.00 uur

Het christendom heeft een lange traditie van mediteren. Bekend is de vorm van meditatief lezen die in kloosters gebruikelijk is (lectio divina). De kerkhervormer Maarten Luther werd in deze vorm van meditatie opgeleid, maar gaf daar later een eigen draai aan. Hij schreef een boekje over een eenvoudige methode om meditatief te bidden. Wij willen deze methode eens met elkaar uitproberen, door te mediteren over het Onze Vader. We doen dat onder leiding van Kick Bras, emeritus predikant, die ook wel eens voorgaat in onze diensten. Hij is een deskundige op het gebied van mystiek, spiritualiteit en meditatie. Het enige wat je mee hoeft te nemen is een pen, zodat je aantekeningen kunt maken.



Ontmoetingskerk | Frankrijklaan 4
Toegang gratis, collecte bij de uitgang