

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Haarlem Centrum

mei 2024

Blij licht - een stukje geschiedenis van de eredienst

In de regen vertrokken we vanaf Haarlem Centraal. De kerkenraad ging op retraite, op reis om even los van onze gebruikelijk omgeving na te denken over dat wat ons allemaal lief is; de eredienst. De leus van Godfried Bomans 'Men gaat op reis om thuis te komen', die op de muur van het station staat, namen we mee. Misschien was het ook voor deze reis het geval. Want we gingen op reis om weer thuis te komen in wat we in onze vieringen eigenlijk doen, en om ons te verdiepen in het waarom van de eredienst. We wilden ons onderdompelen in de traditie waarin we staan, om gevoed en met plezier de eredienst te blijven vormgeven.

Op Nieuw Hydepark in Doorn, een conferentiecentrum van de Protestantse Kerk, waren we 24 uur samen. We praatten, deelden de maaltijden en vierden met elkaar.

Elk liturgisch moment deelde ik een stukje geschiedenis van de eredienst en zongen we liederen die daarbij pasten. Ik merkte dat het nadenken over de eredienst en je tegelijk verdiepen in op welke schouders we staan, verrijkend werkte.

Daarom zal ik de komende kerkbladen stukjes delen over de geschiedenis van de eredienst, vanuit liederen in het Nieuwe Liedboek. Te beginnen bij de eerste christenen en de Vroege Kerk.

Want we zijn niet de eerste die samenkomen om iets te ontvangen en te delen van Gods liefde. We staan in een traditie van 2000 jaar. Het duizelt mij wel eens als ik dat op mij laat inwerken. Al die generaties van mensen die, net als wij, ook zochten naar woorden, naar rituelen, naar verbinding met God, naar muziek...

Als je je verdiept in twee millennia kerkgeschiedenis, dan beseft je dat de mensen die ons voorgingen ook ruimte zochten voor hoe zij woorden konden geven aan hun geloof in God. Het helpt mij om voor ons, op onze beurt, ruimte en vrijheid te creëren zodat we vanuit die gelaagde traditie onze eigen zoektocht kunnen gaan.

De joodse christenen kenden het Oude Testament waarin zeer gedetailleerde voorschriften te vinden zijn over de eredienst. Het centrale thema in de samenkomsten van het Oude Testament was de offerdienst. In het Nieuwe Testament was de offerdienst weggefallen, omdat Christus de wet had vervuld met als ultiem offer zijn eigen leven. Daarmee was het voor de eerste christenen niet direct duidelijk hoe de orde in hun samenkomst zou kunnen verlopen. Als christen was je vrij en mocht je ook vrij voor Gods aangezicht leven. Uiteraard werd er, zeker onder joodse christenen, teruggesproken op de gebruiken die ze kenden van de synagoge: lezen, bidden, uitleggen en zingen.

We weten niet veel van de eerste decennia na Christus. Hoe de kerk precies ontstond en wat ze deden is niet tot in detail beschreven. Een van de dingen die we wel weten over de eerste christelijke samenkomsten is dat er gezongen werd. Paulus roept de gemeente in Efeze (ca. 55-60 na Christus) om gezamenlijk 'psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft' te zingen (Ef. 5:19). En dat werd gedaan want rond 110 schreef Gaius Plinius de Jongere, stadhouder van de opstandige provincie Bithynia, aan zijn vriend keizer Trajanus dat christenen op een vaste dag vóór zonsopgang bij elkaar kwamen om in beurtzang 'een lied te zingen voor Christus alsof hij een god was'. Blijkbaar was het prijzen van Christus door middel van liederen karakteristiek genoeg om het afzonderlijk te vermelden.

In het Nieuwe Testament vinden we terug dat er bijeenkomsten bij mensen thuis waren waar gegeten en gebeden werd. De eerste avondmaalsvieringen hebben hier hun wortels liggen.

Er zijn in het Nieuwe Testament een aantal teksten waarvan de bijbelwetenschappers vermoeden dat ze al een basis hebben in de eerste christelijke gemeenten als liturgische hymnes. Denk bijvoorbeeld aan Filippenzen 2: 6-12, of Kolossenzen 1: 15-20

Een van de oudste bekende hymnes buiten het Nieuwe Testament is het Griekse Phos Hilaron (wat letterlijk betekent: blij licht). Kerkvader Basilius meldde in de vierde eeuw dat het in zijn tijd al een oud lied was. De hymne werd 's avonds gezongen bij het aansteken van de kaars.

Het lied is ook te vinden in het Nieuwe Liedboek, lied 238:

*De zon gaat dalen en wij zien het avondlicht;
wij zingen Vader, Zoon en Geest het heilig loflied toe:
eer zij God!*

*Vriendelijk licht van de heilige glorie
van de onsterfelijke Vader,
van de hemelse, de heilige, de zalige Jezus Christus.*

*Te allen tijde prijzen wij met heilige stem
U, Zoon van God, die alles 't leven geeft en zingen doet:
lof en dank!*

De eerste christenen zongen niet met muziekinstrumenten. Kerkvader Chrysostomos zei: 'waar fluitspelers zijn, daar is Christus nooit'. De angst was er dat de esthetische schoonheid de religieuze betekenis van het zingen van liederen kon ondermijnen. De strijd tussen schoonheidsbeleving en geloofsbeleving werd in de eeuwen daarna nog regelmatig aan de orde gesteld. Maar het zingen was belangrijk. Kerkvader Augustinus verwoordt het zo: 'De gezongen lofprijzing is een voorsmaak van de eeuwige vreugde van ons toekomstig leven in de hemel. Niemand is voor de lofprijzing geschikt wanneer hij zich op aarde daarin niet bekwaamd heeft.'

Ook tijdens onze retraite beseften we hoe belangrijk het voor ons als gemeente is om te zingen. Ik denk dat voor ons geldt dat schoonheid en geloof hand in hand gaan met elkaar. Dat die twee elkaar niet in de weg zitten, maar juist versterken. Denk maar aan hoeveel mensen het orgelspel van onze organist kunnen waarderen en hoe hen dat juist helpt om gevoelsmatig dichterbij God te komen. Een dienst zonder organist zou voor ons geen complete viering zijn. Zo kan het door de eeuwen heen verkeren!

In het volgende kerkblad zal ik weer verder schrijven over dit onderwerp, dan komen de vroege middeleeuwen aan de orde met Gregorius de Grote en de legendes die zijn ontstaan rondom zijn persoon en het gregoriaans.

Kan je niet wachten en zoek je een manier om je in deze materie te verdiepen? Het boek 'Het Nieuwe Liedboek in woord en beeld' geschreven door dr. Jan Smelik is daarvoor zeer geschikt.

Ds. Willemijn

OVERZICHT KERKDIENTEN

Zondag 5 mei Nieuwe Kerk 10.00u	Pastor D. Vonk Crèche, kindernevendienst, OJ
Zondag 12 mei Remonstrantse Kerk 10:30u	Sabine du Croo
Dinsdag 14 mei Grote of St.-Bavokerk 19:00u (ingang Grote Markt 22)	IDAHOT-avondwake Ds. T. de Haan en ds. D. Serrano-Bernal
Zondag 19 mei Grote of St.-Bavokerk 10:00u (ingang Grote Markt 22)	Ds. W. van Dijk-Heij Pinksteren, OBC en avondmaal Crèche, kindernevendienst, OJ
Zondag 26 mei Grote of St.-Bavokerk 10:00u (ingang Grote Markt 22)	Ds. W. Verschoor Crèche, kindernevendienst
Zondag 2 juni Grote of St.-Bavokerk 10:00u (ingang Grote Markt 22)	Pastor J. van den Bogert en pastor Klauw Schagon Crèche, kindernevendienst, OJ

BIJ DE DIENSTEN

Pinksteren

Op zondag 20 mei vieren we het Pinksterfeest. Dat doen we heel graag samen met andere kerken uit het centrum van Haarlem. Want Pinksteren gaat over verbinding dwars door alle vreemde gebruiken, talen en culturen heen.

We ontvangen deze zondag de Oud Katholieke parochie, de Evangelisch-Luthers kerk, de Remonstrantse gemeente en de Groenmarktgemeenschap. De Oude Bavocantorij zal zingen en samen zullen we avondmaal vieren. Het belooft een mooie viering te worden!

Poëzie en de hemel

Hemelvaart in de Bavo met de Haarlemse Dichtlijn
Donderdag 9 mei 2024, aanvang 12:00u

Dit jaar is er voor het eerste een bijzondere samenwerking vanuit de Bavo met de Haarlemse Dichtlijn. Hun jaarlijkse evenement waarop bijna honderd dichters voordragen uit eigen werk op zes verschillende podia in de binnenstad, zal geopend worden door stadsdominee Tom de Haan in de Bavo. Aansluitend presenteert hij de dichters op één van de podia: het hoogkoor in de kerk, met zicht op het blauw geschilderde hemelgewelf. Want de organisatie vraagt alle dichters zich te laten inspireren door het thema 'Hemel'.

De andere podia zijn: de Ierse pub The Wolfhound naast de kerk, op het Begijnhof yogacentrum Hof20, Café Koops, de 'Teekenzolder' uit 1821 boven in de Waag en

aan de overkant van het Spaarne, het Rosenstock-Huessy Huis.

Zo zal voor het eerst in lange tijd de Bavo open zijn op Hemelvaartsdag. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. Het complete programma is te vinden op <https://www.haarlemsedichtlijn.nl/Festival-Haarlemse-Dichtlijn.html>



3x 6 podia

In het Hoogkoor van de Bavo met dominee Tom de Haan

In de Middeleeuwse kelder van The Wolfhound met Mireille Buldeo Rai

In yogacentrum Hof20 met Ingrid Elsing

In de Damstraat op het terras van Koops met Jan Hoekema

In de tekenkamer van Kunst Zij Ons Doel, op zolder in de Waag met Simon Mulder

In de kapel van het Rosenstock Huessy Huis met Renske Leijten

www.haarlemsedichtlijn.nl

Hemel

De Haarlemse Dichtlijn op Hemelvaartsdag 9 mei

Gratis poëziefestival met 100 dichters start om 12.00 uur in de Bavo op de Grote Markt



Op de foto v.l.n.r.
Uit het bestuur van de Dichtlijn: Sanne Toornstra,
Marten Janse, stadsdominee Tom de Haan en koster
Ruud Balkenende

IDAHOT-wake

In aanloop naar de internationale IDAHOT-dag – de dag tegen homofobie, bifobie en transfobie – die ieder jaar op 17 mei valt, is er in het koor van de Bavo op **dinsdag 14 mei** voor de derde keer een kleine maar bijzondere IDAHOT-avondwake.

Bij de jaarlijkse Regenboogviering tijdens de Vredesweek in september, vieren we als kerk al mee met de stad en met de Regenbooggemeenschap in Haarlem. Dat doen we omdat we verlangen naar een wereld waarin diversiteit en verschillen een rijkdom zijn, en niet een bedreiging. Tijdens IDAHOT kijken we als kerk juist meer naar binnen: Wanneer en hoe, is juist ook de christelijke gemeenschap die Jezus probeert te volgen zélf dader van geweld en uitsluiting richting mensen die afwijken van de breed gedeelde norm?

Stadsdominee Tom de Haan nodigt samen met Doopsgezinde predikant Daniel Serrano-Bernal tijdens deze wake mensen uit die hierover vanuit eigen ervaring willen en durven vertellen. Hún verhalen staan centraal en daarbij zingen, lezen en bidden we samen. Stadsorganist Anton Pauw bespeelt het koororgel.



In dezelfde geest als waarmee wij als Protestantse Kerk deze viering organiseren, werd afgelopen februari als christelijk initiatief ook een [Regenboogverklaring](#) gepubliceerd. Hierin wordt nadrukkelijk spijt betuigd voor de manier waarop kerken al te vaak Gods liefde voor ieder mens toch weer proberen in te perken met eigen voorwaarden en overtuigingen.

IDAHOT-wake Grote of St. Bavokerk
dinsdag 14 mei
Deuren open 18:45u
Aanvang 19:00u
Einde 19:45u
Ingang aan de Grote Markt



Bezoek uit Osnabrück op zondag 2 juni

Sinds 1961 bestaat er een stedenband tussen Haarlem en de Duitse stad Osnabrück. Die heeft vorm gekregen, schreef burgemeester Jos Wiene in een column in 2021, in vele wederzijds contacten, tussen scholen, verenigingen, het bedrijfsleven, het stadsbestuur, en bezoeken over en weer.

Mede in dit kader onderhoudt de PG Haarlem al enkele decennia een band met de *Evangelisch-reformierte Gemeinde Osnabrück*, inmiddels onze partner-gemeente. Om het jaar bezoeken leden van de PG Haarlem omstreeks juni Osnabrück en nemen dan deel aan de dienst in de 'Bergkirche'. Omgekeerd komen de Osnabrückers naar Haarlem voor de dienst in een van onze kerkgebouwen. We vieren daarmee de oecumene, de verbondenheid van kerken over de landsgrenzen heen. Ook leren we zo van elkaars ervaringen op het gebied van geloofsleven en kerk-zijn. Inmiddels zijn warme vriendschappen ontstaan tussen leden van beide kerkelijke gemeenten.

Na een onderbreking in de corona-periode, brachten leden van de PG Haarlem vorig jaar weer een bezoek aan Osnabrück, waar we als altijd hartelijk ontvangen werden. We namen deel aan de dienst, waarin pastor Klaus Schagon voorging en ds. Anette Sprotte preekte. We lunchten gezamenlijk, hadden goede gesprekken en kregen daarna een rondleiding in het Diözesanmuseum over de Westfaalse Vrede: 'Vrede zichtbaar maken'.

Dit jaar komen de Osnabrückers naar ons in Haarlem, op zondag 2 juni aanstaande. In de Grote Kerk gaat om 10 uur pastor Joost van den Bogert voor en houdt ds. Klaus Schagon de preek. In het Duits; omgekeerd wordt de preek in Osnabrück meestal in het Nederlands gehouden. Een vertaling van de preek in het Nederlands zal bij de orde van Dienst gevoegd zijn. Alle leden van de PG Haarlem zijn van harte welkom in deze dienst.

Na afloop van de dienst drinken we gezamenlijk koffie in de Brouwerskapel en volgt er een lunch in de kerk. We hopen dat ook leden van de PG Haarlem daaraan willen deelnemen en zo van de gelegenheid gebruik maken voor een gesprek met deze of gene. Enkele Osnabrückers spreken Nederlands, sommigen ook Engels.

's Middags bieden we onze gasten een rondleiding in het Duits aan in het Teylers Museum. Na afsluiting van de dag in de kerk vertrekken de Osnabrückers weer omstreeks 16.15 uur.

Namens de Osnabrück-werkgroep,
John Helsloot en Rosmarie Neff

VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

In de kerkenraadsvergadering van april keken we terug op de vieringen in de Stille week en Pasen. Het waren mooie vieringen met elk een heel eigen karakter. Op Witte donderdag deelden we het meegebrachte eten met heel veel mensen die gewoonlijk niet bij ons in de kerk te vinden zijn. De viering op Goede vrijdag was ingetogen met een mooie uitvoering van de Johannes Passion van Schütz door de Oude Bavo Cantorij en de Paaswake op Stille zaterdag, die we traditiegetrouw samen met de Lutheranen en de Remonstranten beleefden, was een mooie overgang naar het Licht van Pasen. Paasmorgen begon traditiegetrouw met een feestelijk paasontbijt in de Nieuwe Kerk gevolgd door een fijne viering. De kerkenraad kijkt terug op mooie inspirerende vieringen en dankt iedereen die daaraan heeft bijgedragen! In de vorige nieuwsbrief deed ik u verslag van de retraite van de kerkenraad. Tijdens deze retraite stond de eredienst centraal en stelden wij ons onder meer de vraag waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Eén van de elementen van de eredienst die we nader wilden bekijken was het begin van de viering. Hoe begin je de viering? Met een meer of minder uitgebreid welkom? Met een moment van stilte, of misschien wel met een lied? Ds. Willemijn heeft een aantal varianten uitgewerkt, die we als bezinningsmoment tot besluit van onze

vergadering in de Nieuwe Kerk hebben 'uitgeprobeerd'. Het was verrassend om te ervaren dat kleine verschillen in tekst en vorm een groot verschil kunnen maken in beleving. We gaan de voorkeursvariant van de kerkenraad nu nader uitwerken met het doel om deze over enige tijd te gaan gebruiken.

Stéphan Thijs, voorzitter wijkkerkenraad

VANUIT HET PASTORAAL TEAM

Je laten dopen en/of belijdenis doen?

Een aantal mensen heeft te kennen gegeven dat ze behoefte hebben aan een verdiepingstraject. Er zijn ook mensen die hebben laten weten dat ze graag gedoopt willen worden. Dat is mooi nieuws! Samen met ds. Tom ben ik aan het nadenken over een serie verdiepende bijeenkomsten die zouden kunnen uitmonden in een doop of het doen van belijdenis. Misschien loop jij ook wel rond met die wens en wil je meedoen. Laat het mij dan weten. Tom en ik streven ernaar om in juni een eerste kennismakingsbijeenkomst te plannen. Doe vooral mee!

Ds. Willemijn

Bedankt

Lieve mensen,

De afgelopen weken hebben velen van u met ons meegedeeld en het verdriet over het verlies van Kees met ons gedeeld.

Graag wil ik u allen hiervoor bedanken, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen.

Uw medeleven - in persoon, per brief of telefoon - was een geweldige steun, die wij als heel warm en troostrijk hebben ervaren.

Met een hartelijke groet aan u allen, Liesbeth Bijl

Bedankt

We zijn dankbaar, dat we in de kerkdienst van 7 april ook onze 50-jarige huwelijksdag mochten vieren d.m.v. de mooie kaars, gemaakt van oude paaskaarsen, die nu aangestoken was aan de Nieuwe.

Wat wel heel bijzonder was; het eerste lied dat we zongen: 'Zolang er mensen zijn op aarde' stond ook toen op onze trouwliturgie. Toeval bestaat niet!

Louis en Marni Zuurendonk

Samen Tafelen in de Stoofsteeg herinnering en wijziging

Om elkaar beter te leren kennen ben ik als ouderling van 45- tot 65-jarigen Samen Tafelen in de Stoofsteeg gestart. Hierbij een herinnering en een datumwijziging voor het eventueel willen inschrijven voor een avondje elkaar ont-moeten, delen van (geloofs)ervaringen en elkaar beter te leren kennen @ de Stoofsteeg 67 te Haarlem.

In de PG-app onder pastoraat 45-65 jaar staat verder het hoe en waarom uitgelegd.

In het kort:

Iedereen (45-65 jaar) is welkom om bij mij een vegetarische hap mee te eten die ik kook.

Inloop is tussen 18:00u en 18:30u en maximaal 4 mensen kunnen zich opgeven via de mail (marieke.i.jansen@gmail.com) tot het weekend voor de geplande datum.

Je krijgt altijd een reactie, het spannende is dat je niet weet met wie je eet.

Komende data:

- donderdag 16 mei en
- donderdag 20 juni (deze laatste datum stond eerst op 13 juni).

Wie weet tot ziens, groet!

Marieke Jansen (ouderling van deze leeftijdsgroep)

Terugblik themamiddag 17 april

Soms ben je creatiever dan je denkt. Dat bleek ook tijdens de themamiddag van afgelopen 17 april. Het leek ons leuk om de handen weer eens (creatief) uit de mouwen te steken, en dat deden we door servies te beschilderen. Nu moet u weten: tijdens de thema-middagen drinken we uit kleurrijke kop-en-schoteltjes, maar onze gebaksbordjes waren nog wit en leeg. Het was tijd om daar eens verandering in te brengen. Ouderenouderling Hester heeft ons kennis laten maken met het 'stippen' van servies: met een speciale pen met ronde kop breng je stip voor stip verf aan op het servies. Alles mag en alles kan: of je nu bloemetjes, cirkels of mandala-achtige figuren maakt, of dat je abstract wat stippen bij elkaar zet. Het was verrassend om te zien en te ervaren dat met iedere stip die je op het servies zet er onder je handen iets ontstaat. Al pratend of juist al zwijgend, want dat stippen kan ook heel ontspannend werken, ontdekten we de creatieve kant in onszelf. En mét resultaat: van nu af aan eten we tijdens de thema-middagen van kleurrijke, handgeschilderde bordjes!



Volgende themamiddag op 16 mei

De maand mei is een maand van herdenken en vieren: het herdenken van (met name) de Tweede Wereldoorlog en het vieren van de vrijheid. In de komende themamiddag, op donderdag 16 mei, staan we bij deze thema's stil. We zullen wat oude filmfragmenten bekijken over Haarlem ten tijde van de oorlog en we zullen met elkaar in gesprek gaan over hoe we de oorlog hebben beleefd en op welke manier we de naweeën van de oorlog hebben ervaren. Het belooft een boeiende, inhoudelijke middag te worden. Eenieder die geïnteresseerd is, is van harte welkom van 14.00-15.30 uur in het wijkgebouw.

Afwezigheid ds. Willemijn en pastor Esther

Nu het voorjaar dan misschien echt gaat komen, ga ik er samen met Stefan en de kinderen ook even tussenuit. Van 5 t/m 12 mei heb ik een week vakantie. Als het weer meezit gaan we in die week kamperen in Limburg. Even tijd voor gezin en natuur. De week erna, 13 t/m 15 mei, ben ik weer een paar dagen in het klooster en daarom ook wat minder goed bereikbaar.
Ds. Willemijn

Vanaf zondag 28 april tot en met zondag 12 mei heb ik meivakantie.
Pastor Esther

Dringende pastorale situaties in de meivakantie:

Voor dringende pastorale situaties in de meivakantie kunt u terecht bij:

- ds. Willemijn (t/m 3 mei) tel: 06-12874781
- ds. Egbert de Lint (t/m 12 mei) tel: 06-20626565.

VANUIT HET JEUGDWERK

Kids & Kerk naar het Corrie ten Boomhuis– 29 april 2024

De eerste maandag van de meivakantie is traditioneel het uitje voor de kinderen van 8-12 jaar. Vorige jaren trokken we er met een grote groep op uit. Het land in; naar Utrecht, naar Amsterdam. Zo gezellig en leerzaam! Dit jaar bleven we dichterbij huis... Sterker nog, het werd een thuiswedstrijd!

Op maandag 29 april gingen we namelijk met de kinderen naar het Corrie ten Boomhuis voor een speciaal programma: Corrie4Kids. Daar kregen we een rondleiding van twee uur. De verhalen die we hoorden waren indrukwekkend. Ook deden we een kleine wandeling langs struikelstenen naar het Joods monument. We waren stil en legden allemaal een wit steentje neer. Het maakte al met al een grote indruk op iedereen. Gelukkig konden we daar nog even over doorpraten tijdens het eten van een crêpe bij de crêperie. Een goede afsluiter van dit mooie uitje.



OJ Kerkentour

De komende weken gaan wij met de tieners, tijdens kerktijd, op kerkentour in Haarlem! Inmiddels hebben we de aftrap al gedaan. Hoe zien al die stromingen binnen het christendom eruit? Tot welke stroming behoren wij? En wat zijn kenmerken van die stromingen? Wat past bij jou als tiener? We gaan het allemaal ontdekken!

De planning ziet er als volgt uit:

7 april: Introductie kerkenbezoek met Stefan

21 april: Kliederkerk —> Marianne Immink doet in de Nieuwe Kerk een TienersOnly programma tijdens de Kliederkerk

5 mei: naar de KoepelKathedraal met Liesbeth

19 mei: Pinksteren met Liesbeth, gewoon in onze eigen kerk

2 juni: naar de Kerk van de Nazarener met Marianne Kool

16 juni: naar Re-Connect met Stefan

30 juni: naar de Evangelische Broedergemeente met Marianne Immink

6 & 7 juli: Bavonacht —> seizoen afsluiting

Bovenstaand schema is het voorlopige programma. Wellicht wisselt er nog iets. Hierover zullen we in de OJ-app met elkaar communiceren. Als laatste: zet de Bavonacht van 6 op 7 juli alvast in jullie agenda's!

Vrijwilligers voor jeugdwerk gezocht?!

In het jeugdwerk zetten we volop in op de verbinding met de jeugd. Zo organiseren we van alles voor jonge kinderen tot aan jongvolwassenen. Het liefst draaien we deze activiteiten met vrijwilligers om zo de onderlinge verbondenheid te vergroten en de continuïteit te garanderen. We zijn op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten:

- In het kinderwerk werken we met de methode Godly Play. Deze religieuze educatiemethode zetten we in als basiscatechese voor de kinderen van 4 – 12 jaar. We vertellen zo de Bijbelse verhalen aan de kinderen en willen hun spiritualiteit voeden. We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om, samen met jeugdpastor Peter, deze bijeenkomsten te draaien. Lijkt het jou leuk om eens in de zoveel weken mee te draaien op een woensdagmiddag van 15:00u – 17:00u? Om te zorgen voor wat te eten, wat te drinken en praktische hulp aan de kinderen te geven tijdens deze middag?
- De tiener-eetgroep komt op de eerste dinsdag van de maand bij elkaar in de Grote of St.-Bavokerk. Van 17:00 – 19.30u shoppen, koken en eten de tieners samen. Natuurlijk loopt het gesprek tussen al deze elementen door. Om meer te kunnen focussen op het onderlinge gesprek zijn we op zoek naar een vrijwilliger die het bijvoorbeeld leuk vindt om boodschappen voor ons te doen en om samen mee te koken? Als vrijwilliger draai je deze eetgroep samen met jeugdpastor Peter.

Spreekt een van bovenstaande activiteiten jou aan? Ben jij enthousiast geworden om je in te zetten voor het jeugdwerk? Of zou je je graag inzetten voor een andere activiteit die hierboven niet genoemd wordt? Laat het weten aan Peter (jeugdpastor@pghaarlem.nl). Tijdens een kop koffie/thee praten we dan verder over de mogelijkheden.

VANUIT DE DIACONIE

SchuldHulpMaatje

De twee voorlichtingen van 18 en 20 april voor de organisatie Schuldhulpmaatje hebben geen personen opgeleverd. De poging om burgers in Haarlem met schulden te bereiken blijft een uitdaging. De diaconieën waren wel aanwezig en hebben de vrijwilligers van de organisatie ontmoet.

In het najaar plan ik, Lene, een of twee nieuwe voorlichtingen, deze keer gericht op onze gemeenteleden. Hier kan je meer kennis krijgen over de organisatie Schuldhulpmaatje en waarom wij vanuit de diaconie graag willen samenwerken met hen. Momenteel is Schuldhulpmaatje vooral op zoek naar nieuwe maatjes.

Karen van de Weijer, penningmeester bij SchuldHulpMaatje Zuid Kennemerland, schrijft over de organisatie:

Iedereen kent mensen met schulden. Landelijk gezien heeft één op de vijf huishoudens serieuze financiële problemen. In Haarlem en de regio (Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort) zouden daarom maar liefst 18.000 gezinnen in nood kunnen zijn. Misschien zijn het uw burens wel.

Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. Soms pas als de ellende niet meer te overzien is. Gemiddeld wachten mensen 5 jaar voordat zij hulp zoeken. Schulden zijn dan

vaak opgelopen tot meer dan 40.000 euro! Schulden leiden tot stress, eenzaamheid, depressie, ziektes en relatieproblemen. Mensen met schulden trekken zich terug: de gordijnen blijven dicht, ze nodigen geen mensen meer thuis uit, zijn ineens vaak hun portemonnee 'vergeten' en doen niet meer mee aan activiteiten die geld kosten.

SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen.

Onze aanpak:

- Onze vrijwilligers hebben een professionele opleiding
- Wij helpen gezinnen met schulden om zelf weer grip te krijgen op hun geldzaken. Daarmee lossen we de problemen van nu op. En we voorkomen problemen in de toekomst.
- Onze vrijwilligers komen bij mensen thuis, ook buiten werktijden.
- We werken samen met andere hulpverleners en andere organisaties.
- Schulden zorgen vaak voor andere problemen, op het gebied van geestelijke of lichamelijke gezondheid of in relaties met partner, kinderen of vrienden.

De aanpak van SchuldHulpMaatje is daarmee een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.

Wil jij je inzetten bij SchuldHulpMaatje? Wij zoeken nieuwe maatjes in Haarlem en omgeving.

Bel hiervoor direct: 071 2000 100, of mail naar contact@haarlemmermeer.schuldhulpmaatje.nl

Misschien ben jij iemand met (beginnende) schulden? Of ken jij iemand? Benader ons: coordinator@zuidkennemerland.schuldhulpmaatje.nl of +31638879400

Lene Christina Hansen, Diaconie PGH Centrum

AANRADER

Nieuwe website

Afgelopen 22 april was het zo ver: de nieuwe website van de PG Haarlem ging online. Heb je al een kijkje genomen? Het is de moeite waard! www.pghaarlem.nl

Veel dank aan Debbie Claassen, onze communicatiemedewerkster, die dit enorme traject heeft geleid!



COLLECTE-OPBRENGSTEN

Maart 2024

Datum	Diaconie	Kerk	Derde	
3 maart	424,15	350,45		
10 maart	379,31		291,60	Collecte zending maart
17 maart	449,10	467,41		
24 maart	56,00	37,00		
31 maart	478,35	897,02		
Via KerkApp PGH	844,00	818,50		

CONTACT

Grote Kerk Kerkelijk bureau	Grote Markt 22, 2011 RD Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl Bezoek: ma t/m vr 10-17u
Nieuwe Kerk en wijkgebouw	Nieuwe Kerkplein 28, 2011 ZT Haarlem 023 553 20 40 info@bavo.nl
Koster	Ruud Balkenende 06 233 52 870 koster@bavo.nl
Wijkkerkenraad	Stéphan Thijs (voorzitter) voorzitter@bavo.nl
Wijkpredikant <i>di-middag en woe vrij</i>	Ds. Willemijn van Dijk-Heij 06 128 74 781 predikant@bavo.nl
Ouderenpastor	Esther van Bijsterveld-Overes 06 181 54 610 ouderenpastor@pg haarlem.nl
Jeugdouderling	Heleen van Leeuwen 06 486 46 948 heleenvanleeuwen@hotmail.com
Missionair predikant	Ds. Tom de Haan 06 164 74 041 tjdhaan@gmail.com
Oude Bavo Cantorij	Anton Pauw (cantor) 06 153 78 374 NL26 INGB 0005 5151 66
Publiciteit	Nelleke Bouma n.bouma61@gmail.com
Redactie kerkblad	vdtgbavo@gmail.com
Autorijdienst	Milko Schotvanger 06-22959024
Vertrouwens- personen	Sandra Struys (1) en Bart Baak (2) vertrouwenspersoon.centrum1@pg haarlem.nl vertrouwenspersoon.centrum2@pg haarlem.nl
ZWO	NL31 INGB 0000 4753 44 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente
	NL 29 RABO 0373 7114 33 voor bijdragen en overige zaken
Wijkkas	Lodewijk Houthoff (penningmeester) 06 412 19 636 wijkkaswijkgemeentecentrum@gmail.com NL23 INGB 0000 5985 81 t.n.v. Prot. Gem. Haarlem-Centrum

Diaconaal bureau	Zomerkade 165, 2032 WC Haarlem 023 531 01 38 info@diaconiehaarlem.nl NL14 RABO 0373 7375 05
Wijkdiaconie	Marleen van Anken (voorzitter) 06 476 79 977 marthavananken@gmail.com Dhr. G. Jeronimus (penningmeester) NL71 INGB 0004 3114 59 t.n.v. Wijkdiaconie Prot. Gem. Haarlem-Centrum
Stem in de Stad	Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem 023 534 28 91 info@stemindestad.nl NL15 INGB 0002 8292 40

VOLGEND KERKBLAD

De uiterste inleverdatum van kopij voor het volgende wijkblad:

donderdag 23 mei 2024

Wij verzoeken u uw bijdrage tijdig per e-mail aan te leveren vdtgbavo@gmail.com.